



HET ANDREASBLAD WEURT

e-mailadres voor kopij:
andreasblad.weurt@upcmail.nl
internet: www.johannesxxiii.nl

3^e jrg. nr. 1 - 14 januari 2017

2. WOORDEN VAN CHRISTUS OVER DE MENSEN IN DE TAAL VAN DE MENSEN

De vier evangeliën bevatten uitspraken van Jezus als mens die gaan over de menselijke werkelijkheid. Twee passages uit Marcus en Matteüs zijn hier van belang vanwege de visie op het kwaad dat eruit spreekt: het kwaad bevindt zich enkel en alleen in de mens. Alles wat zich buiten de mens bevindt, alles wat niets voelt en niets ondervindt of ervaart is onschuldig. Het kwaad schuilt echter waar de mens alles beleeft wat hij ondervindt en waar hij zichzelf gewaarwordt, waar hij ter onderscheiding van alle 'dingen' mens is: in zijn hart. "Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken...Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein" (Marcus 7: 14-23; Matteüs 15: 11-20).

Het woord 'hart' dat in de evangeliën vaak voorkomt, slaat hier op de menselijke werkelijkheid. In zijn hart beleeft de mens zichzelf en alles wat hij ondervindt: zijn gevoelens, ervaringen, verlangens, lijden, vreugde, geluk. Mens te zijn heeft niets te maken met een 'ding' in de buitenwereld, maar alles met het Leven: daarin ervaren we onszelf.

Mensen zijn levende wezens die 'vlees' hebben, of, beter gezegd 'vlees' zijn. Alleen levende mensen ervaren lijden, vreugde, ontevredenheid, inspanning, angst, wrok, minachting, haat, liefde. De mens is een affectief wezen.

Het verschil tussen de mens en de wereld buiten de mens is dat de wereld ondergeschikt is aan de mens. Dit blijkt als Jezus zegt: "Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?" (Matteüs 6: 25-27). Maar als de mens zijn belang stelt in de wereld, die minder is dan hij, en dat tot een bron van begeerten maakt en daarmee schijnwaarden najaagt (roem, geld, macht e.d.), verlaagt hij zichzelf. Hij aanbidt de afgoden van deze wereld en zet zijn licht onder de korenmaat.

In de relatie tussen de wereld en ons eigen leven wordt door Jezus een onderscheid gemaakt tussen het zichtbare en het niet-zichtbare. De wereld is het bereik van het zichtbare, het leven is het bereik van het niet-zichtbare. Tot de wereld behoort alles wat voor onze blik kan verschijnen, het 'daarbuiten'. Maar het niet-zichtbare heeft betrekking op de werkelijkheid van de mens zelf, de werkelijkheid van het 'hart'. Hier voltrekt zich de werkelijkheid van onze handelingen.

De mens behoort echter zowel tot de wereld als tot het leven. Hij verschijnt in de wereld in zijn lichaam, net als de dingen, zichtbaar voor anderen.

Maar het uitwendige lichaam is slechts 'het zichtbare verschijnen van het levende 'vlees' dat zichzelf als levend ervaart en even onzichtbaar is als dit leven zelf'. Vandaar dat de werkelijkheid van onze lichamelijke zit in het niet-zichtbare, in ons hart. Dit verschil tussen de werkelijkheid van onze handelingen en hun uitwendige gedaante (wat we er aan de buitenkant van zien) maakt Jezus ons duidelijk als hij zegt: "Let op dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de mensen om door hen gezien te worden...Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene...En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen het ziet... Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug en sluit de deur." (Matteüs 6: 1 - 6). De werkelijkheid van al onze handelingen (goed of slecht) ligt buiten het bereik van de zichtbare wereld. Zij ligt daar waar zij door anderen niet wordt opgemerkt: in het verborgene.

In heel wat woorden maakt Jezus aan de Farizeeën duidelijk dat het leven van de mens niet ondergeschikt is aan de Wet: "Is het toegestaan, ja of nee, op de sabbat te genezen?". "Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook als is het sabbat?"

Kortom, uit de woorden die Jezus tot de mensen richt blijkt hoe hij over de menselijke natuur denkt. Vaak gaan zijn woorden lijnrecht in tegen onze gangbare opvattingen. Een volgende keer meer.

Bron: Michel Henry (2016), *Woorden van Christus*. Kampen: Van Warven.

SV

KERKBALANS 2017

De landelijke actie **Kerkebalans** gaat binnenkort weer van start. In de week van **21 januari** gaan de collectanten op pad om bij u de jaarlijkse bijdrage op te halen. Het thema dit jaar is: **Mijn kerk verbindt, mijn kerk in balans**. We mogen ons gelukkig prijzen dat er vele medewerk(st)ers zijn, die daarbij willen helpen, want de inkomsten uit deze actie zijn hard nodig. Voor o.m. het onderhoud van de kerk, de energiekosten, personele kosten voor de pastor en uitgaven voor parochiële activiteiten.

Ook al maakt de St. Andreasparochie sinds vorig jaar deel uit van de nieuwe parochie H.Johannes XXIII, de opbrengst van deze actie komt ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap St.Andreas.

Dit jaar wordt de actie ook letterlijk ingeluid.

Op zaterdagmiddag 21 januari gaan om 13.00 uur de klokken luiden. Zo veel mogelijk kerken doen daaraan mee.

De kerk heeft nog steeds een bijzondere betekenis in onze Weurtse geloofsgemeenschap. Er blijkt behoefte te bestaan om met name bij feestdagen, o.m. Kerstmis, Pasen en Pinksteren en bij bijzondere gelegenheden, de vieringen bij te wonen. Wij willen dat heel graag voor onze gemeenschap behouden, zodat ook de diensten i.v.m. doop, huwelijk, begrafenis in de toekomst mogelijk blijven in onze fraaie kerk St. Andreas. Daarom is het heel fijn als we weer op uw bijdrage mogen rekenen. Want mede dankzij uw bijdrage bij de actie Kerkebalans kan onze geloofsgemeenschap functioneren.

In de week van 21 tot en met 27 januari komen de collectanten bij u langs. Wij hopen dat u deze actie ondersteunt en hen, ook letterlijk, niet in de kou laat staan.

De werkgroep Kerkbalans dankt u, namens de Weurtse geloofsgemeenschap, bij voorbaat voor uw financiële bijdrage.

Werkgroep Kerkbalans

VIERINGEN

ZATERDAG 14 JANUARI

19.00 uur: Woord- en communieviering m.m.v. Our Choice

ZONDAG 15 JANUARI

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens dit weekend voor:

familie Engelen
Roel Faber
Lies Gies - Jansen
Theodorus Hoes
Anthonia Hoes - Bos en familie
Henny Rikken
familie Rikken
Marietje Roelofs - Kersten
Gonnie Roelofs - Kersten
familie Roelofs
Nellie Swartjes
en overleden familieleden Swartjes en Thomassen
Frans Wouters
Bernardus Wouters
Christina Wouters - Lamers en familie
uit dankbaarheid ter ere van Maria

Na de Heilige mis bent u van harte welkom om een kopje thee of koffie te komen drinken in de pastorie.

WOENSDAG 18 JANUARI

9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 22 JANUARI

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:

Wim en Augusta Föllings -Loeffen

Toon Hendriks
Doortje Selten - van Hezewijk
en levende en overleden leden familie Selten - van Hezewijk

WOENSDAG 25 JANUARI

9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 29 JANUARI

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal

WOENSDAG 1 FEBRUARI

9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 5 FEBRUARI

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
(na afloop mis Blasiuszegen)
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:

Riek Hendriks - Loeffen
overleden ouders Schiks - Jansen (jr.ged. mama/oma)
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
Hendrik Winnemuller en Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers
uit dankbaarheid ter ere van Maria

*Na de Heilige mis bent u van harte welkom om een kopje thee
of koffie te komen drinken in de pastorie.*

WOENSDAG 8 FEBRUARI

9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 12 FEBRUARI

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal

DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (2^{de} zondag door het jaar)
In de eerste lezing uit het boek *Jesaja* zegt de profeet dat de
Heer hem uitgekozen heeft als zijn dienaar. Bij de Heer staat

hij in ere en God is zijn sterkte. Nu heeft de Heer hem ook gemaakt tot 'een licht voor de heidenen, zodat Mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.'

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte groet de apostel zijn medechristenen. Hij stelt zichzelf voor als een apostel van Jezus Christus. God zelf heeft hem daartoe uitgekozen. Maar ook de christenen in Korinte zijn door God uitgekozen om bij de Heer Jezus Christus te horen.

In de evangeliëlezing volgens *Johannes* ziet Jezus Johannes de Doper naar zich toekomen en zegt: 'Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik.' Verder zegt Johannes over Jezus: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten...Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 19: 'Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.'

(De lezingen van de volgende zondagen tot en met Aswoensdag staan op de website: www.andreaparchie.nl > Agenda.)

WOORD EN COMMUNIEVIERING MET OUR CHOICE

Zaterdag 14 januari om 19.00 uur nodigen wij u uit om samen het nieuwe jaar in te gaan met een viering waarin de "De doop van de Heer" centraal staat.

De doop van Jezus door Johannes de Doper werd door Johannes als heel ongemakkelijk ervaren.

Hij zegt ook niet voor niets tegen Jezus: "Wil je gedoopt worden door mij? Ik kan beter aan jou vragen om mij te dopen! Het antwoord van Jezus is al net zo verrassend en tekenend voor de rol die Jezus op aarde speelt.

"Kom op, Johannes, laten we nu maar doen wat God het beste lijkt en zo gebeurde het! Hij legde zijn bovenkleed af en stapte het water van de Jordaan in.

Jezus werd aan ons mensen gelijk en gaf zich hier mee over om te sterven.

"Uw wil geschiede"

Deze woorden uit de bijbel omringd door mooie passende

liederen hoort u in onze viering.
U bent van harte welkom.

Our Choice
Virginia Bartels

ZIEKENCOMMUNIE

Vrijdag 3 februari wordt de H. Communie thuis gebracht.

BEREIKBAARHEID PAROCHIE

Op dinsdag- t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur of telefonisch: 024-6771221.

Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.

Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van de parochie, laat de telefoon dan **minstens 7x over gaan** (dit i.v.m. de doorschakeling).

U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct 06-51567867 bellen.

DE WEBSITE VAN PAROCHIE H. JOHANNES XXIII

Vanaf de samenvoeging per 1 januari 2015 van de vier kerkdorpen Weurt, Beuningen, Ewijk en Winssen tot een nieuwe parochie, heeft het parochiebestuur veel geïnvesteerd in de communicatie met haar parochianen.

Zij beschikt al voor langere tijd over een heldere en informatieve website. Met deze site is het niet meer noodzakelijk om de oude site van Weurt onder verantwoordelijkheid van de contactgroep nog in de lucht te houden.

Wij nodigen u uit om de site van H. Johannes XXIII te 'bezoeken' en u op de hoogte te brengen van de aangeboden informatie. Ook is er specifieke informatie over de geloofsgemeenschap H. Andreas Weurt en de overige geloofsgemeenschappen terug te vinden.

Het parochiebestuur H. Johannes XXIII draagt op deze manier bij aan de verbetering van de communicatie met haar parochianen in de vier geloofsgemeenschappen. De contactgroep H. Andreas Weurt is tevreden over deze site.

Ook in 2017 zullen wij inspanningen doen om regelmatig publicaties op deze website te zetten. Voor u als parochiaan is het ook mogelijk om teksten ter publicatie aan te leveren. Dit bericht kunt u rechtstreeks aanleveren aan:
website@johannesxxiii.nl

Contactgroep H. Andreas Weurt

(PAROCHIEAGENDA

Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders aangegeven.

Zaterdag 21 januari 18.30 uur: Communie bijeenkomst

HEEL WEURT LEEST

Dit project is een initiatief van basisschool De Ruyter. Voor de grote vakantie van de school heeft U boeken kunnen inleveren op de “oude” school. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Vier vrijwilligers hebben de boeken op alfabetische volgorde gezet. U kunt nu zonder kosten, boeken komen lenen. Per keer kunt U 4 boeken mee naar huis nemen. Als U ze uit hebt, graag weer even terug brengen.

De tijden waarop U op de Ruyterschool terecht kunt, om te lenen, of terug te brengen zijn:

maandag van 14.00 u. - 16.00 u. (vrijwilliger aanwezig)
dinsdag van 14.00 u. - 16.00 u. (vrijwilliger aanwezig)
woensdag van 14.00 u. -16.00 u. (vrijwilliger aanwezig)

en na schooltijd op:

woensdag van 12.15 u. - 12.45 u.
donderdag van 15.15 u.- 15.45 u.
vrijdag van 15.15 u. - 15.45 u.

Tijdens de schoolvakanties is het niet mogelijk boeken te halen, of terug te brengen.

Wij, de mensen van basisschool De Ruyter en de vier vrijwilligers, hopen, dat er veel mensen van deze mogelijkheid, om zonder kosten boeken te lenen, gebruik gaan maken.

Waar moet U zijn:

De Kloosterhof: ingang de basisschool.

Wel even aanbellen, want i.v.m. de veiligheid van de leerlingen is de schooldeur op slot.

LEZINGENCYCLUS VAN KUNSTTHEORETICUS HARRIE FRIJNS**Kunst is bewustwording en bewustwording is een kunst:
LEVENS Kunst**

De kunstenaar werkt met beide gegevens en zijn oeuvre is een neerslag hiervan.

Als toeschouwer kunnen wij hieraan deelnemen door zijn werk te bekijken. Maar dat kijken vergt wel enige oefening. Het gaat immers niet alleen om de beleving van mooi en lelijk. De kunstenaar confronteert ons ook met goed en kwaad, waar en niet waar en de verdere zin en onzin die aan ons leven vastzit.

In deze lezingencyclus van kunsttheoreticus Harrie Frijns wordt het oeuvre van vijf kunstenaars uit de 20^{ste} eeuw besproken. Dat zijn **Giorgio de Chirico, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Wassily Kandinsky en Piet Mondriaan**. Hun kunsthistorische betekenis staat niet centraal, maar de levensinzichten die zij door middel van hun werk aan ons doorgeven. In alle vijf oeuvres is te zien hoe een mens door veranderingsprocessen heen gaat.

Ieder doet dit op zijn eigen manier en legt daarin zijn persoonlijke accenten. De eerste lezing over de Chirico, laat zien hoe een mens vast kan lopen in zo'n transformatieproces. Bij het oeuvre van Picasso (tweede lezing) krijgen we een helder beeld van de fasen waarin veranderingen verlopen. De spanningen en wrijvingen die zo'n proces in de buitenwereld kunnen oproepen wordt duidelijk in de derde lezing over Duchamp. In de vierde lezing worden het werk en de theorieën van Kandinsky besproken en wordt duidelijk hoe moeilijk het is om los te komen van oude ingesleten denkwijzen en kijkgewoontes. En tot slot toont het oeuvre van Mondriaan ons hoe iemand vast kan lopen, maar door het leven toch weer in beweging gezet wordt.

Kunst is dus niet alleen de spiegel van haar tijd maar vooral de spiegel van de menselijke ziel. De Engelse beeldhouwer

Henry Moore zegt dan ook: “Kunst drukt de betekenis van het leven uit en stimuleert tot een grotere intensiteit van leven”.

De lezingen vinden plaats op 18 januari, 15 februari, 22 maart, 12 april en 10 mei 2017.
Ze duren van 19.30 tot 22.00 uur.

De cyclus kost € 100,00 inclusief koffie en thee.

Inschrijven kan via:

<http://www.harriefrijns.nl/inschrijven.html>

Daar vind je ook informatie over de wijze van betaling.
De lezingencyclus wordt gegeven in de Lèghe Polder in Beuningen.

SENIORENVERENIGING WEURT

Proef en meezingmiddag

Op vrijdag 3 februari wordt in de Kloosterhof een gezellige meezingmiddag georganiseerd door het kruidendrankje de Schrobbelèr.

Schrobbelèr biedt ons een meezingmiddag aan met twee huismuzikanten die liedjes brengen van toen en nu met daar tussendoor een drietal proefmomenten van Schrobbelèr.

Schrobbelèr is een zachte kruidendrank, zacht voor de maag met relatief laag alcoholpercentage, met 43 kruiden waarvan diversen met een geneeskrachtige werking.

Een specialist laat ons de mogelijkheden van deze kruidendrank proeven.

Om 13.30 uur wordt u ontvangen met een kopje koffie in de Kloosterhof.

Na afloop wordt er nog een heerlijk kopje soep geserveerd.

De entree prijs voor deze gezellige ‘proefmiddag’ is € 7,50

Entree kaartjes zijn tot 28 januari te koop in de Kloosterhof.

Lezing testamenten

Maandag 6 februari 2017 om 15.00 uur komt

notaris Lex Lohman van Waalstroom Notarissen en Adviseurs een lezing geven in de Kloosterhof over testamenten.

Naast het ‘gewone’ testament is er sinds enige tijd ook een levenstestament. Het notariskantoor krijgt hier steeds meer vragen over. Wat is eigenlijk een levenstestament en wat is het verschil met een gewoon testament? Wanneer is een van

beide nodig?

Het gewone testament werkt als U overlijdt.

Een testament regelt bijvoorbeeld hoe een erfenis wordt verdeeld. U kunt in uw testament een executeur aanwijzen.

Dat maakt de afwikkeling van de erfenis makkelijker.

Het levenstestament werkt als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen of anders gezegd: als U 'wilsonbekwaam' bent.

Een levenstestament maakt U om een vertrouwenspersoon aan te wijzen die namens U beslissingen neemt als U dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt. Bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van uw

administratie, maar ook het verzorgen van uw huisdier etc.

Vaak wordt gedacht dat de kinderen of de partner al deze beslissingen kunnen nemen. Dat is echter niet zo. Zonder levenstestament moet de rechter een bewindvoerder benoemen.

Deze lezing geeft een aantal antwoorden:

Op testament en levenstestament.

Wilt U weten hoe u erfbelasting kunt besparen?

Hoe zit het met de eigen bijdrage bij opname in een verpleeghuis?

Als U meer wilt weten over deze onderwerpen bent U van harte welkom op **maandag 6 februari om 15.00 uur in de Kloosterhof.**

5 Daagse reis

Van maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april brengen we een bezoek aan het wijndorpje Mayschloss, gelegen in de Eiffel midden tussen de wijnbergen aan de rivier de Ahr.

We hebben een optie genomen op kamers in het Enjoy Hotel Loch Muehle.

Kosten € 365,00 p.p. voor leden. € 385,00 p.p. voor **niet**

leden. Toeslag voor eenpersoonskamer bedraagt € 35,00

Deze prijs is inclusief: Duits ontbijtbuffet, driegang menu of buffet, viermaal lunch of lunchpakketten, drankjes tussen **17.00 en 24.00 uur**, gebruik van vier sauna's en

binnenzwembad, kegelbaan, biljart en tafeltennis.

Iedere avond vertier en entertainment met o.a. tweemaal live muziek en een dorpswandeling met tegen betaling

bezoek aan een wijnproeverij.

Reis- en annuleringsverzekering dient u (desgewenst) zelf te regelen.

Opgeven bij Henk van Bergen **vóór 1 februari.**

Tel: 024-6772881
mob: 06-42251293
email: h.bergen19@upcmail.nl
Voor verder info zie:
Cirkel januari of
website: seniorenverenigingweurt.blogspot.nl

N.A.G.

Uitslag trekking loterij einde jaarsconcert.
De winnende lotnummers zijn:

1^e prijs t.w.v. € 200,-- nummer 252
2^e prijs t.w.v. € 100,-- nummer 543
3^e prijs t.w.v. € 75,-- nummer 770
4^e prijs t.w.v. € 50,-- nummer 578
5^e prijs t.w.v. € 25,-- nummer 138

Prijswinnaars van harte gefeliciteerd.

ALLE INWONERS VAN WEURT

Het is gebruikelijk dat de Prins van Weurt voor en tijdens het carnaval de mensen bezoekt die door ziekte of andere ongemakken niet in staat zijn carnaval te vieren. De afgelopen jaren kregen wij een lijst aangeboden met daarop de namen van de mensen die voor een bezoekje van de Prins in aanmerking wilden komen. Vaak gebeurde het dat er na afloop van het carnaval toch nog mensen voor niets hadden zitten wachten. Om dit zoveel mogelijk te proberen te voorkomen hebben wij besloten deze oproep te plaatsen en via deze weg aan iedereen te vragen om de mensen, waarvan u denkt dat zij prijs stellen op een bezoekje van de Prins, op te geven via een mailtje naar info@nuchterekalf.nl of een briefje aan het secretariaat p.a. Th. van Heereveldstraat 97 zodat ook deze mensen nog een vleugje carnaval meekrijgen. Als u iemand opgeeft wilt u dan meteen aangeven of hij of zij prijs stelt op een fruitmandje of een bloemetje en dit voor 6 februari doen. Als de zieke zelf niet meer zo goed uit de voeten kan, zou het ook heel fijn zijn als er tijdens het bezoek van de prins begeleiding aanwezig is. Wij hopen dat onze Prins zo in staat wordt gesteld om met zijn bezoek een steentje bij te dragen aan een beetje carnavalsbeleving bij degenen die dit jaar niet actief kunnen deelnemen aan de feestelijkheden.

cv 't Nuchtere Kalf

WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880

Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.

De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en eindigen op maandag om 08.00 uur.

HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET ANDREASBLAD WEURT

Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als onderwerp 'Andreasblad'. De tekst graag in word getypt, als bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor misintenties.

MISINTENTIES kunt u opgeven in de pastorie (zie bereikbaarheid parochie) of bij **Bernadette Faber, Scharsestraat 19**. De bijdrage is € 11,00 per misintentie, ongeacht het aantal personen.

Voor plaatsing in de **Koerier 14 dagen** van tevoren opgeven.

Voor vermelding in het **Andreasblad** uiterlijk **dinsdagochtend** aanleveren.

Voor het Andreasblad van 11 februari (inleverdatum **7 februari**) is aan de beurt: **Werkgroep Gastdames**.

