



## HET ANDREASBLAD WEURT

e-mailadres voor kopij:  
andreasblad.weurt@upcmail.nl  
internet: www.johannesxxiii.nl

2<sup>e</sup> jrg. nr. 3 - 20 februari 2016



### VAN UW BARMHARTIGHEID EN UW TROUW, ZAL IK ALTIJD ZINGEN, HEER.

Deze acclamatie zingen we dit jaar elke zondag na de lezing van het evangelie. Dit doen we tot eind november als het heilig Jaar van Barmhartigheid, ingesteld door paus Franciscus, afloopt. In de kerk hangen naast het priesterkoor twee grote posters waarin aandacht wordt gevraagd voor dit jaar van barmhartigheid. Er op te zien is een fragment uit een schilderij van Rembrandt over de verloren zoon die berouwvol terugkeert tot zijn vader die hem feestelijk ontvangt. Tevens is daarop het logo van het jubileumjaar te zien met als motto: 'Barmhartig zoals de Vader', ontleend aan het Lucasevangelie 'Weest barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is'. Het logo toont een Christusfiguur die een gewonde mens op zijn schouders draagt (net als de Barmhartige Samaritaan) waarbij het rechteroog van de 'Goede Herder' en het linkeroog van de gedragen mens in elkaar overlopen. Christus ziet met de ogen van de Mens en de Mens met de ogen van Christus.

Midden in het woord 'barmhartigheid' vinden we het woord 'hart', de kern van waar het om gaat. 'Hart' suggereert iets dat dieper gaat dan het verstand en het denken. Het is de plaats waar verandering plaats vindt en de bron voor de werken van barmhartigheid. Hieronder vallen de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid: de hongerigen voeden, de dorstigen laven, de vreemdelingen herbergen, de naakten kleden, de zieken bezoeken, de gevangenen bevrijden en de doden begraven. Deze werken zijn ontleend aan de Bergrede van Jezus, zoals opgetekend in het evangelie van Matteüs. Daarnaast zijn er nog zeven geestelijke werken van barmhartigheid: de zondaars vermanen, de onwetenden onderrichten, bidden voor levenden en overledenen, goede raad geven in moeilijkheden, de bedroefden troosten, het onrecht geduldig lijden en beledigingen vergeven.

Het gebruik om een Jaar van Barmhartigheid af te kondigen is overgenomen van de Israëlieten zoals beschreven in het Oude Testament (Leviticus, 25). Zij vierden om de vijftig jaar een jubeljaar. Hierin werd het ontvreemde land aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven, werd er geen rente geheven, werd iemand die zich uit armoede als slaaf verkocht weer in vrijheid gesteld en werd het land niet bebouwd en kon iedereen van de vruchten die daarop groeiden gebruik maken.

P.S. Omdat het heilig jaar van barmhartigheid al in december 2015 is ingesteld, kan deze tekst door het onregelmatig verschijnen van het Andreasblad nu pas geplaatst worden.

SV

**ZONDAG 21 FEBRUARI**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal  
*Acolieten:* Willy en Evelien

**Wij bidden tijdens deze viering voor:**

Hanny van Hemmen - Sanders  
Jan Wannet (Scharsestraat)

*Na deze viering bent u welkom in de pastorie om een kopje koffie/thee te komen drinken.*

**WOENSDAG 24 FEBRUARI**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**Wij bidden tijdens deze viering voor:**

Hanny van Hemmen - Sanders

**ZONDAG 28 FEBRUARI**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal  
*Acolieten:* Kees en Cor

**Wij bidden tijdens deze viering voor:**

Gon Albers  
familie G. Albers - Janssen  
Roel Faber (verj.)  
Fried en Bets Gelsing - Kersten  
ouders Heinen - Eggenhuizen en hun kinderen:  
kinderen Eggenhuizen: Hemmie, Wim, Victor, Gerrit, Dora,  
Rieky, Mientje  
kinderen Heinen: Rienie, Jo, Piet, Jos, Theo, Truus  
Henk Reuvers  
ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen  
Marietje Roelofs - Kersten

### **WOENSDAG 2 MAART**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

### **ZATERDAG 5 MAART**

**11.00 uur:** Gerardusviering m.m.v. gemengd koor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

### **ZONDAG 6 MAART**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. gemengd koor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

### **DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE**

(2<sup>de</sup> zondag Veertigdagentijd)

De lezingen gaan over het verbond dat God gesloten heeft met de mensen. In de eerste lezing uit het boek *Genesis* vraagt God aan Abram naar de hemel te kijken en de sterren te tellen. God zegt tegen hem dat zijn nakomelingen even talrijk zullen zijn als de sterren. Tevens belooft God aan Abram zijn nakomelingen het land te schenken dat ligt tussen Egypte en de grote rivier, de Eufraat. Op die dag sloot God een verbond met Abram, die later Abraham genoemd zal worden.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Filippi houdt de apostel ons voor dat ons vaderland ligt in de hemel waar de Heer Jezus Christus ons lichaam zal herscheppen en het gelijkvormig zal maken aan Zijn verheerlijkt lichaam.

In de evangeliëlezing uit *Lucas* gaat Jezus met drie van zijn leerlingen de berg Tabor op om te bidden. De leerlingen vallen in slaap en als zij wakker worden, zien ze Jezus in volle luister en in verblindend witte kleren met de profeten Mozes en Elia. Uit een wolk klinkt een stem, die zegt: "Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem".

Na de eerste lezing zingen we Antwoordsalm 27: 'De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Vanuit een schitterende wolk werd de stem van de Vader gehoord: Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem'.

#### **BEREIKBAARHEID PAROCHIE**

Op dinsdag- t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur of telefonisch: 024-6771221.

Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.

Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van de parochie, laat de telefoon dan **minstens 7x over gaan** (dit i.v.m. de doorschakeling).

*U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct 06-51567867 bellen.*

#### **PAROCHIEAGENDA**

*Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders aangegeven.*

Zaterdag 27 februari 18.00 uur communiebijeenkomst

#### **WIE IS ZIJN/HAAAR HANGERTJE VERLOREN:**

Op 09-02-2016 heb ik in de Karel Doormanstraat ter hoogte van nr. 22 op straat een corpus hangertje gevonden met blauwe kralen eraan.

Deze kan afgehaald worden Herdenkingsstraat 1.

Maandag t/m woensdag tussen 17:00-18:00 uur.

Met vriendelijke groet,  
Henri van de Rakt

### **COLLECTE HERSENSTICHTING WEURT**

Eén week voor de collecte van de Hersenstichting kreeg ik bericht dat Hanny van Hemmen - Sanders plotseling was overleden.

Jarenlang heeft zij gecollecteerd voor de Hersenstichting. Hanny was een plichtsgetrouwe vrijwilligster die altijd klaar stond, nooit op de voorgrond maar heel bescheiden. Namens de Hersenstichting wil ik haar bedanken voor al die jaren dat zij zich hiervoor heeft ingezet. Ik wens haar gezin heel veel sterkte met dit grote verlies.

Ondanks het plotselinge wegvallen van Hanny, zijn er toch lieve mensen uit ons dorp geweest om te collecteren voor de Hersenstichting. Super hoe zij zich op het laatste moment nog hebben ingezet. Geweldig. Deze mensen en alle collectanten die al jarenlang collecteren zijn op pad gegaan voor de Hersenstichting en dit hebben zij niet voor niets gedaan.

In Weurt is een heel mooi bedrag opgehaald van **€ 918,20**. De Hersenstichting is hier erg blij mee.

Ik wil hierbij dan ook al mijn collectanten die door weer en wind op pad zijn gegaan en iedereen die een bijdrage heeft gegeven voor de Hersenstichting heel hartelijk bedanken.

Namens de Hersenstichting,  
Bernadette Faber - Winnemuller

### **SENIORENVERENIGING WEURT**

Na alle drukte van carnaval gaan we weer verder met ons dagelijkse leven en gezelligheid. Daarom openen we op vrijdag 26 februari de deuren weer van ons Seniorencafé. Deze gezellige avond wordt ditmaal ondersteund door een driemans orkestje. De deuren gaan om 19.00 uur open en om 23.00 uur sluit de bar.

Leden van de Seniorenvereniging Weurt zijn van harte welkom.

### **GEVRAAGD**

De Weurtse Tennis Club is op zoek naar iemand die gemiddeld 2-4 uur per week het clubhuis wil schoonmaken. Als schoonmaak medewerk(st)er ben je verantwoordelijk voor de reguliere schoonmaak van de kantine, kleedkamers, toiletten en keuken.

Bij activiteiten en toernooien kan de frequentie hoger zijn. WTC stelt hier een vrijwilligers vergoeding tegenover.

Heb je vragen, belangstelling of ken je iemand die belangstelling heeft voor deze werkzaamheden neem dan contact op met onze voorzitter Anne-Marie Dennissen, bereikbaar op nummer 06-44656476 of stuur een e-mail naar [amdennissen@gmail.com](mailto:amdennissen@gmail.com)

### **WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880**

Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.

De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en eindigen op maandag om 08.00 uur.

### **HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET ANDREASBLAD WEURT**

Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als onderwerp 'Andreasblad'. De tekst graag in word getypt, als bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor misintenties.

**MISINTENTIES** kunt u opgeven in de pastorie (zie bereikbaarheid parochie) of bij **Bernadette Faber, Scharsestraat 19**. De bijdrage is € 10,00 per misintentie, ongeacht het aantal personen.  
Voor plaatsing in de **Koerier 14 dagen** van tevoren opgeven.  
Voor vermelding in het **Andreasblad** uiterlijk **dinsdagochtend** aanleveren.

Voor het **Andreasblad** van 5 maart (inleverdatum 1 maart ) is aan de beurt: **Pastor Jan de Waal**

