



HET ANDREASBLAD WEURT

e-mailadres voor kopij:
andreasblad.weurt@upcmail.nl
internet: www.johannesxxiii.nl

3^e jrg. nr. 5 - 8 april 2017

PAASBOODSCHAP DOOR PASTOR JAN DE WAAL:

Pasen 2017

Wij vieren Pasen omdat het op de kalender staat, maar meer nog hoop ik, als gelovige mensen dat het leven sterker is dan de dood. Wat het eigenlijk is, het hele levenswerk; de dood en de verrijzenis van Jezus Christus, gebaseerd op leven. Het leven wat hij heel duidelijk in de evangeliën naar voren laat komen als zijnde gegeven door God, de Bron van al het zijn.

Ik zet misschien zwaar aan, maar in onze huidige periode waarin wij leven, de maatschappij die hectisch is. Een maatschappij die vaak niet meer weet hoe en wat te doen rondom feestdagen, is het misschien eens goed om te bezinnen op wat Pasen nou werkelijk betekend voor ons als gelovige mensen in dit jaar. We hebben de veertigdagentijd achter de rug waarin er nog al wat veranderingen in de wereld zijn geweest. Waarin we echt niet bevrijdt zijn van terrorisme en aanslagen. Waarin wij echt niet vrij zijn van fundamentalisme op allerlei gebied. Terwijl Pasen toch ook duidelijk met bevrijdende kracht heeft te maken. Met liefde, met overtuigingskracht dat het leven sterker is dan de dood. En dat wij geen van allen ook maar het recht in ons mogen opnemen om onschuldige het kruis op te leggen en ze er aan te slaan, en dan ook nog het hart te doorboren met een speer en te zeggen: "het is volbracht".

We hoeven niet ver te kijken, niet over onze grenzen van het land heen, of over de grenzen van Europa, nee, dicht bij huis blijvend. Waar gaan we naar toe in ons neoliberal denken in

Nederland .

Waarin willen wij in het leven staan, in levenseinde, in levensbegin. Vragen die ons echt dieper en dieper zorgen kunnen brengen, maar waarin wij ook kunnen zeggen, we staan voor het eigenlijke leven dat ons geschonken is om niet. Het is de Christus zelf die het ons gezegd heeft. Het is Pasen omdat wij geloven dat die Christus inderdaad is opgestaan. Dat Hij de engtes van de dood heeft verbroken. Dat vrienden hem mochten herkennen in het breken van het brood. In het breken van heel zijn zijn. In alles wat hij gedaan heeft.

Pasen, een leven wat alles omvat, wat iedereen insluit. Brood breken voor alle mensen van goede wil. Zonder uitzondering. En daarin de verrezzen Heer herkennen. Daarin er zijn voor elkaar en met elkaar. Daarin gemeenschap vormen die wij kerk mogen noemen waarin wij samen op weg gaan naar ons enige doel over de dood heen.

Leven, op welke wijze dan ook.

Ik wens ons alle een zalig Paasfeest toe,

Jan de Waal
Jullie Herder

VIERINGEN

ZATERDAG 8 APRIL

19.00 uur Kennismakingsviering communicanten
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:

Opa Henk Janssen
Opa Henry van Osenbruggen
Tante Moon Wammes-Van Haalen
Ome Nico van Moorselaar
Hond Diesel
Oma Gerda de Groot
Hond Sam

ZONDAG 9 APRIL PALMZONDAG

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens dit weekend voor:

Martien van Bergen

Lies Gies - Jansen
uit dankbaarheid ter ere van Maria

WOENSDAG 12 APRIL

9.15 uur: Rozenkransgebed,
aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:
Martien van Bergen

VRIJDAG 14 APRIL

15.00 uur: Goede Vrijdag
Celebrant: Ton Bun

ZATERDAG 15 APRIL

21.00 uur: Paaswake m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 16 APRIL

9.30 uur: Eerste Paasdag m.m.v. Our Choice
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens dit weekend voor:

Jan Aalbers
Grada Aalbers - Tijssen
Martien van Bergen
Antoon, Jan en ouders Engelen en Henny Rikken
Wim Föllings en Augusta Föllings - Loeffen
Thea en Henriëtte en Harry Föllings
Fried en Betsy Gelsing - Kersten
ouders Giesbertz - Albers
overleden familie Giesbertz - Loermans
ter nagedachtenis van Jan van Haren
ouders Hendriks - Loeffen en dochter Ria
Kobus Jansen (jr.ged.)
ouders Loermans - Sanders
Kobus en Nelly van Megen - Loermans
Henk Reuvers
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk
Toon en Cis Romviel - Kouwenberg
Hanny Sanders
Tilly Sanders - Sutmuller

ouders Sanders - Wannet
overleden ouders Schiks - Jansen (verj. papa/opa))
Doortje Selten - van Hezewijk
Nellie Veenman - Kersten
Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare
Jan en Anny Wannet - Albers
Piet en Coba Willems - Swartjes
Broer en Mien van Zagten - Loermans
Toon en Iet van Zoest - Föllings

WOENSDAG 19 APRIL

9.15 uur: Rozenkransgebed,
aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:
Martien van Bergen

ZONDAG 23 APRIL (Beloken Pasen)

9.30 uur: Eucharistieviering
m.m.v. Schola Cantorum Andreae
Celebrant: pastor Jan de Waal

DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE: Palmzondag

De Eucharistieviering begint met het zegening van de palmtakken, waarna een lezing volgt over de intocht van Jezus in Jeruzalem: 'Hosanna, Zoon van David, Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in den hoge.'
De eerste lezing is genomen uit het boek *Jesaja*. Het is een deel van de tekst over de lijdende dienaar van de Heer als een voorafbeelding van het lijden van Jezus. 'God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeeind... Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraas, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. De Heer, JHWH, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.'

De tweede lezing is uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Filippi. Hierin zegt de apostel dat Jezus mens is geworden en het bestaan 'van een slaaf op zich heeft genomen. Hij heeft zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.'

De evangelielezing volgens *Matteüs* bevat het lijdensverhaal

van Jezus: het laatste avondmaal, zijn arrestatie, het verhoor door de hogepriesters en Pilatus, de geseling en bespottung door de Romeinse soldaten, de veroordeling en Zijn dood aan het kruis.'
Het verhaal wordt verteld door drie vertolkers: de verteller, Jezus en de kerkgangers als het volk.
Na de eerste lezing zingen Antwoordpsalm 22: 'God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.'
(De lezingen van de volgende zondagen tot en met Pinksteren staan op de website: www.andreasparchie.nl > Agenda)

DANKBARE HERINNERING AAN PATER PIET VAN DER AART

Op zaterdag 25 maart op het feest van Maria boodschap hebben wij Maristen afscheid genomen van pater Piet van der Aart met een plechtige eucharistieviering in de basiliek van Hulst.

Midden jaren negentig woonde Piet in het klooster aan de Pastoor van de Marckstraat in Weurt. Ten tijde van pastor Reurs is Piet dirigent geworden van het dameskoor. Hij deed dat met plezier en vol enthousiasme tot grote voldoening van het dameskoor.

Vanuit Weurt werd Piet in 1998 tot pastoor benoemd in Wolder bij Maastricht. Daar is het koor nog een keer op bezoek geweest en de muzikale omlijsting van de eucharistie verzorgd.

In 2009 wordt bij hem kanker geconstateerd.

In een interview over zijn ziek-zijn zegt hij:

Ik ben nooit boos geweest richting God. Ik heb mijn hele leven van hem gehouden.

Ik voel me geen slachtoffer. Je zult mij niet horen klagen over mijn ziekte.'

Hebt u zich dan nooit wanhopig gevoeld vanwege de pijn en het lijden?

'Ik kende een bisschop uit de Russisch orthodoxe kerk die ook prostaatkanker had. Op een gegeven moment was de kanker uitgezaaid naar zijn hersenen.

"Piet", zei hij, "ik ben opgegeven en ik ben hartstikke kwaad op God. "Ik dacht toen, die man geeft God een klap in zijn gezicht. Wat is dat nu voor onzin? Heb je heel je leven van Onze Lieve Heer gehouden en dan mag

je naar hem toe en dan is het nog niet goed. Zo is het niet bedoeld. Hij moest zich doodschamen.
“Geloof je eigenlijk nog wel?” Dat flapte ik er zomaar uit, maar wel uit de grond van mijn hart. Met kwaad zijn schiet je niets op, dat maakt je alleen maar ongelukkig. Maar het is ook niet eerlijk richting je eigen leven. Heb je dan heel je leven geloofd in een theorie?’

Waar komt uw woede richting zo’n reactie vandaan?

‘God laat zich door ons beminnen. Moet je je voorstellen! En wie zijn wij? Hij leidt ons leven en dan zijn we nog niet tevreden? Dat vind ik heel jammer.’

Dat zegt u omdat geloven voor u geen theorie is.

‘Ik ben mijn hele leven een Jezusfan geweest. Ik heb altijd ongelofelijk veel van Jezus gehouden. Je kunt wel zeggen dat hij dé figuur van mijn leven is. Vroeger had ik op zolder een kapelletje met een kruisbeeld. Als kind ging ik daar zitten om met Jezus te praten en over hem te lezen. Nog altijd ben ik heel de dag met God bezig.’

Was God dan nooit ver weg?

‘Dat is de vraag niet. God is er altijd. De vraag is: ben jij in de buurt van God?’

Wij geven gemakkelijk andere dingen de voorrang. Zo gaat dat in menselijke relaties ook. Je denkt dat de ander er niet is, maar vaak is het zo dat jij dan afwezig bent.

Toen ik marist werd, hebben ze geprobeerd mij te leren bidden. Ik moest het zus en zo doen, maar dat werkt bij mij niet. Bidden is simpelweg je hart openstellen voor God. Ik heb geleerd dat als ik er ben, God er ook is.’

(volledige tekst van het interview kun je vinden op www.maristen.nl)

In 2012 neemt Piet ontslag uit zijn pastorale opdracht en verhuist in december van hetzelfde jaar naar de gemeenschap van de Maristen in Hulst. Gesterkt door het sacrament van de zieken is hij op 21 maart jl. overleden in het ziekenhuis te Terneuzen. Velen zullen hem blijven herinneren als een levenslustige persoon en altijd goedgemutst met een uitbundige schaterlach. Tot op het laatste bleef hij bezig met muziek, zijn lust en zijn leven.

Het is muziek voor O.L. Heer, zei hij dan. Het was zijn kracht.

Ton Bun

OVERLEDEN

Op vrijdag 31 maart is op 87-jarige leeftijd te Groesbeek overleden **Dhr. Martien van Bergen**. De plechtige uitvaartdienst wordt voor hem gehouden op vrijdag 7 april waarna de begrafenis plaatsvindt op ons parochiekerkhof.

COMMUNICANTEN 2017

In januari zijn Amber, Gina, Nina, Sara, Lotte en Damon uit Weurt gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie.

Tijdens de eerste bijeenkomst samen met Pastor Jan de Waal en de communiewerkgroep hebben we het onder andere gehad over het Doopsel. Heel bijzonder is dat we dit jaar een dopeling onder de communicanten hadden.

De communicanten zijn aanwezig geweest bij de doop van Amber. Zo hebben ze goed kunnen zien wat het Doopsel inhoudt en hoe een doopviering er uit ziet.

De tweede bijeenkomst zijn we begonnen met een rondleiding door de St. Andreaskerk te Weurt. Pastor Jan de Waal en koster Willy Föllings hebben de aanstaande communicanten uitleg gegeven over alles wat er te zien is in de kerk.

Daarna hebben we een mooi verhaal uit het werkboek gelezen en zijn er opdrachtjes gemaakt.

Ondertussen is de kennismakingsviering in elkaar gezet, er zijn mooie teksten en liedjes door de ouders uitgekozen. De kennismakingsviering is op **zaterdag 8 april om 19.00 uur** in de St. Andreaskerk. Tijdens deze viering stellen de communicanten zich voor aan de geloofsgemeenschap.

U bent van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn.

Werkgroep Eerste Heilige Communie,
Pastor Jan de Waal, Krystel Smits, Marian Reijnen en
Marleen Verduijn

PAASVIERING MET OUR CHOICE

Zondag 16 april om half tien verzorgt het koor en de tekstgroep van Our Choice de eucharistieviering samen met Pastor Jan de Waal.

“Pasen” feest van licht en vuur!

Naast het aloude verhaal van dood en verrijzenis hoort u de krachtige “**Exodus song**” over de uittocht van de Joden op weg naar het beloofde land!

Met ons slotlied “ **Hallelujah** ” zingen wij u jubelend de paasdagen in.

Namens Our Choice bent u van harte welkom.

Virginia Bartels

TARIEVEN 2017

Voor kerkelijke diensten zijn met ingang van 1 januari 2017 enkele tarieven aangepast. Deze zijn nu volledig in overeenstemming met de adviestarieven van het Bisdom. Voor enkele tarieven betekent dit een lichte verhoging, andere zijn gelijk gebleven.

De belangrijkste aanpassing heeft betrekking op het tarief voor gebedsintenties. Dit tarief is verhoogd van € 10,00 naar € 11,00, ongeacht het aantal personen.

Voor de overige tarieven verwijzen wij u naar de site van de Parochie: <http://www.johannesxxiii.nl/beuningen>

B.A.

ZIEKENCOMMUNIE

Maandag 10 april wordt de H. Communie thuis gebracht.

BEREIKBAARHEID PAROCHIE

Op dinsdag- t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur of telefonisch: 024-6771221.

Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.

Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van de parochie, laat de telefoon dan **minstens 7x over gaan** (dit i.v.m. de doorschakeling).

U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct 06-51567867 bellen.

PAROCHIEAGENDA

Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders aangegeven.

zaterdag 8 april 18.00 uur: Communiebijeenkomst

woensdag 19 april 14.00 uur: Communiebijeenkomst

SENIORENVERENIGING

Vrijdag 14 april a.s. kunnen leden van de seniorenvereniging Weurt weer paasstukjes maken onder leiding van Ria en Wina.

Vanaf 14.30 tot 16.00 uur bent u van harte welkom in de Kloosterhof aan de Kapittelweg in Weurt.

Materialen zijn aanwezig, zelf een bakje of schaalpje meenemen.

Voor koffie en thee wordt gezorgd.

BEDEVAART WITTEM

Op zaterdag 27 mei 2017 gaan we vanuit de regio Nijmegen voor de 77^e keer op bedevaart naar het heiligdom van H. Gerardus in Wittem.

Het thema voor de komende bedevaart is: **BIDDEN IS JE HAND IN GODS HAND LEGGEN**. Een dag van gebed en ontmoeting en de mogelijkheid om onze intenties - ook schriftelijk - aan de H. Gerardus kenbaar te maken.

Al velen vonden kracht en steun op voorspraak van deze heilige kloosterling, die ruim 250 jaar geleden in Mater Domini in Italië is overleden.

U ging nog niet eerder mee? Gewoon een keertje doen!

U ging al eerder mee? Weer van harte welkom!

Eenieder die graag deze pelgrimstocht mee wil maken, kan zich aanmelden bij:

Door Willems - Engelen, Bernhardstraat 53, Beuningen, 0246773546 of

Jopie de Waal - Engelen, Laan 1945 18, Weurt, 0246771384.

De laatste dag van aanmelding is vrijdag 28 april 2017.

Prijs:

Volwassenen € 19,50

Jongeren t/m 15 jaar € 10,00

Een hartelijke groet aan allen en we hopen u weer allemaal te mogen ontmoeten.

WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880

Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een

huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.
De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en eindigen op maandag om 08.00 uur.

OPROEP

De Sportvereniging De Korenbloem is een gezellige vereniging die zowel turnen, bewegen op muziek, conditietraining voor heren, badminton als ook volleybal accommodeert in de nieuwe Multi Functionele Accommodatie "De Kloosterhof" in Weurt. Voor het team volleybal(dames en heren) én voor de conditietraining heren (senioren) zijn wij op zoek naar **een enthousiaste trainer**. We zoeken naar een trainer die de teams vanuit de insteek recreatieve sportbeleving extra kneepjes kan bijbrengen. Training vindt op woensdagavond plaats. Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter (M. Schut)of de secretaris (J. Peters) van de vereniging. voorzitterkorenbloem@gmail.com ; secretariskorenbloem@gmail.com
Als u denkt dat u de juiste trainer bent dan willen we u graag voor een oriënterend gesprek uitnodigen met een vertegenwoordiger uit beide sportdisciplines.



VERHUISD

M.i.v. 19 maart zijn wij verhuisd van Weurt naar Beuningen.

Fam. van Hulzen
Bongerdstraat 82S
6641 BG Beuningen

HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET ANDREASBLAD WEURT

Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als onderwerp 'Andreasblad'. De tekst graag in word getypt, als bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor misintenties.

MISINTENTIES kunt u opgeven in de pastorie (zie bereikbaarheid parochie) of bij **Bernadette Faber, Scharsestraat 19**. De bijdrage is € 11,00 per misintentie, ongeacht het aantal personen.

Voor plaatsing in de **Koerier 14 dagen** van tevoren opgeven.

Voor vermelding in het **Andreasblad** uiterlijk **dinsdagochtend** aanleveren.

DIGITAAL ONTVANGEN ANDREASBLAD EN RONDON JOHANNES

De contactgroep H. Andreas wilt u in de gelegenheid stellen om het Andreasblad en het parochieblad Rondom Johannes voortaan digitaal te ontvangen. Dit heeft als voordeel dat u altijd op tijd de beide bladen ontvangt en dat u geen actuele informatie mist.

U hoeft alleen maar uw gegevens en e-mail adres door te geven aan ons. Dit kan eenvoudig met een mailtje naar: weurt@johannesXXIII.nl

Wij zullen er dan voor zorgen dat uw aanvraag zo snel mogelijk verwerkt wordt.

Namens de contactgroep
H. Andreas te Weurt
Ellen Kersten

Voor het Andreasblad van 22 april (inleverdatum 18 april) is
aan de beurt: **SV**

De volgende uitgave van 'Het Andreasblad'
verschijnt in het weekend van 22 april.
Kopij, bij voorkeur digitaal, gaarne vóór 18 april naar:
andreasblad.weurt@upcmail.nl



