



HET ANDREASBLAD WEURT

e-mailadres voor kopij:
andreasblad.weurt@upcmail.nl
internet: www.johannesxxiii.nl
internet Andreaskerk: www.andreasparochie.nl

2^e jrg. nr. 8 - 11 juni 2016



VORMSEL

Zaterdagavond om 19.00 uur zullen 12 jonge mensen het vormsel toegediend krijgen van Monseigneur Schröder.

Deze jonge mensen hebben zich met het project "Samen verder" voorbereid om deze stap in hun leven te gaan zetten. Een leuk project, dat hen liet nadenken over wie ze

eigenlijk zijn en door wie ze gevormd zijn. En wat er bij "volwassen worden" komt kijken. Op de verdere weg naar volwassenheid zullen zij hindernissen tegenkomen en ook zullen ze veel nieuwe beslissingen maken. Ze hebben geleerd dat het gaat om eigen keuzes, maar dat je daar ook steun bij mag vragen van mensen om je heen.

Tijdens de bijeenkomsten zijn ze hier op allerlei manier mee bezig geweest. Heel bijzonder om te zien dat deze jonge mensen daar in gegroeid zijn en hebben willen nadenken over hun eigen toekomst en welke plek ze hun geloof daarin willen geven.

Samen met hun ouders, Jan de Waal en de vormselwerkgroep kunnen we zeggen dat het hen gelukt is om dit traject door te maken. Het waren leuke gezellige bijeenkomsten waar wij allemaal van hebben genoten en geleerd. En zaterdag geven ze dan met het vormsel aan dat zij op in hun levensweg dat pad van Jezus willen volgen. Wij wensen hen van harte toe dat zij voor die reis van hun leven een houvast hebben gekregen en een goede mooie toekomst tegemoet gaan. Wij wensen alle vormelingen met hun ouders, familie en vrienden een hele fijne viering toe en nodigen iedereen van onze geloofsgemeenschap van harte uit om dit bijzondere feest mee te komen vieren.

Vormselwerkgroep

VIERINGEN

ZATERDAG 11 JUNI

19.00 uur: Vormselviering m.m.v. Our Choice
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acoliet: Willy

ZONDAG 12 JUNI

10.00 uur: Speciale viering in Winssen
Feestdag van H. Antonius van Padua
Viering in Weurt komt te vervallen

Wij bidden tijdens dit weekend voor:

ouders Gerritsen - van den Berg
Lies Gies - Jansen
Jo Heijmans (opa Evi)
ouders van den Hoff - Lagendijk
opa Kobus Jansen
Wout Kersten

Joyce Mom - Spaan
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk (verj.)
Doortje Selten - van Hezewijk (verj.)
Ank Spaan - Streefland
Kees Zwartjes en Door Zwartjes - van Eck
Gonny van Haren - Ebbers

WOENSDAG 15 JUNI

9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering

Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 19 JUNI

9.30 uur: Vaderdag

Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor

Celebrant: pater Ton Bun

Acolieten: Gerrit en Rini

Wij bidden tijdens deze viering voor:

Jo Gerritse

ouders Giesberts - Albers

Marianne Hammen

ouders Hammen - Lamers

Charles William Harmston

Debby Huiskens

Kobus Jansen

ouders Loermans - Sanders

Cobus en Nelly van Megen - Loermans

ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen

Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk

Marietje Schamp - Veens (verj.)

Broer en Mien van Zagten - Loermans

en alle overledenen familie Giesbertz - Loermans

ter ere van Maria

uit dankbaarheid

Na de viering van zondag bent u welkom in de pastorie om een kopje koffie/thee te komen drinken.

WOENSDAG 22 JUNI

9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 26 JUNI

10.00 uur: Speciale viering in Ewijk
Feestdag van H. Johannes de Doper
Viering in Weurt komt te vervallen

DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE

(11^{de} zondag door het jaar).

In de eerste lezing uit het boek *Samuël 2* beschuldigt de profeet Natan koning David er van dat hij een ernstige zonde heeft begaan door zijn legeraanvoerder Uria op een zeer gevaarlijke plaats te zetten in de oorlog tegen de Ammonieten zodat hij wel moest sterven om vervolgens zijn vrouw Batseba toe te eigenen. Omdat David de vrouw van Uria heeft afgepakt, zullen in zijn familie steeds mensen gedood worden. Hierop zegt David tegen Natan: 'Ik heb tegen de Heer gezondigd'. En Natan zegt: 'Dan heeft de Heer u deze zonde vergeven: gij zult niet sterven'. Later echter wordt het kind van David en Batseba ziek en sterft.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Galatië zegt de apostel dat de mens niet gered wordt door zich aan de Joodse wet te houden, maar alleen door het geloof in Jezus Christus. 'Daarom zijn wij in Jezus Christus gaan geloven en zullen we gered worden en niet door de daden die de wet voorschrijft'.

In de evangelielezing volgens *Lucas* nodigt een Farizeeër Jezus uit om bij hem te komen eten. Een vrouw die bekend staat als zondares gaat ook dit huis binnen en begint huilend de voeten van Jezus te balsemen.

'Haar tranen maakten zijn voeten nat, die ze met haar hoofdhaar afdroogde'. De Farizeeër denkt bij zichzelf dat Jezus geen profeet kan zijn, anders zou hij wel geweten hebben dat zij een slechte vrouw is en haar hebben weggestuurd. Jezus wil echter de Farizeeër iets vragen en vertelt het volgende verhaal. Twee mannen hebben bij een geldschieter geld geleend, de ene 500 zilveren munten en de ander 50. Allebei kunnen ze dat bedrag niet terugbetalen. Dan zegt de geldschieter dat hij het geld niet terug hoeft. Jezus vraagt hierna aan de Farizeeër: Wie van die twee is dankbaarder? De Farizeeër zegt: de man die het meeste geld geleend heeft.

En Jezus zegt dat hij dat goed gezien heeft. Vervolgens zegt Jezus tegen de Farizeeër dat Hij bij het binnenkomen geen water van hem heeft gekregen om zijn voeten te wassen en bij de begroeting geen kus. Ook heeft hij geen olie over Zijn hoofd gegoten. Maar deze vrouw heeft Zijn voeten gewassen met haar tranen en ze daarna met haar handen afgedroogd. Ook heeft zij steeds zijn voeten gekust en dure olie gebruikt. "Daarom zeg ik u: haar zonden zijn haar vergeven, al zijn ze nog zo talrijk, want zij heeft veel liefde laten zien".

BEREIKBAARHEID PAROCHIE

Op dinsdag- t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur of telefonisch: 024-6771221.

Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.

Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van de parochie, laat de telefoon dan **minstens 7x over gaan** (dit i.v.m. de doorschakeling).

U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct 06-51567867 bellen.

COLLECTE HARTSTICHTING

De collecte voor de Hartstichting is al weer een aantal weken geleden.

In Weurt is het mooie bedrag opgehaald van € 1036,18

Heel hartelijk dank voor U gulle gift.

Maar vooral dank aan alle collectanten die dit jaar weer bij U aan de deur zijn geweest.

Namens Ingrid Selten en Miep Sanders.
Contactpersonen Hartstichting Weurt

TIJD VOOR TENNIS

Bewegen en sporten is belangrijk. Tennissen is een sport voor iedereen, van jong tot hoge leeftijd. Tennissen is ook leuk met het hele gezin!

De Weurtse Tennis Club heeft voor iedereen een kennismakingsaanbod deze zomer.

Op zondag 12 juni is er een inloop dag tussen 11.00 en 14.00 uur voor meer informatie. Dan kun je uit proberen of je tennis leuk vindt en om een indruk te krijgen van het sportpark van WTC. Tijdens de inloop dag kan aangemeld worden voor de gratis tennisles.

Meer informatie: voorzitter@weurtsetennisclub.nl of www.weurtsetennisclub.nl

Weurtse Tennis Club
Anne-Marie Dennissen

Gebruik jij STILTE? Kun jij STILTE gebruiken?

Druk

Het is vaak druk. Gewoon dagelijks de dingen doen die je moet doen. En als je niet bezig bent, kun je druk zijn in jezelf. Het leven is rumoerig.

Er komt veel op ons af. Je werk of juist het niet hebben van werk. Zorgen over je gezondheid of ziekte in je omgeving. Financiële zorgen. Ruzie met je vriendin of problemen in de familie.

Energie

Het kan veel bij elkaar zijn. Het houdt je bezig. En het kost je vaak veel energie, naast alle vervelende gevoelens die eraan vastzitten. Maar kom er maar eens los van! Dat is nog eens een extra klus! En toch kan het. Het kan een leerproces zijn: de stilte laten vallen in de drukte van je dagelijkse bestaan. De tijd vrij maken om te leren schakelen. Door de stilte op te zoeken ga je contact maken met jezelf en je eigen behoeften. Dan gaat er iets anders in je spreken en hoef je niet te doen en dingen op te lossen. Je verwelkomt wat er in jezelf leeft.

Eng

Stil worden is voor veel mensen iets dat een beetje eng is. Hoeveel stille momenten in gesprekken worden niet opgevuld met wat geklets, omdat we geen stilte willen laten vallen? Maar is die stilte nou echt zo erg? Of kan stilte ook iets goeds brengen? Mijn ervaring is dat stilte een weldaad voor je kan zijn, juist als je nergens tijd voor hebt. Je gaat je verlangens weer ontdekken. En dat heeft effect op hoe je in je vel zit. Stilte werkt! Uitproberen? Je kunt meedoen met een Stiltewandeling Compassie of met een dag om de stilte op verschillende manieren te proeven.

Stiltewandeling Compassie:

woensdag 15 juni 9.30 uur - 11.30 uur

woensdag 13 juli 19.30 uur - 21.30 uur (Avondwandeling)

Plaats: Struingebied bij Weurt (Beuningen), verzamelen bij de Andreaskerk, Kerkstraat 52 Weurt.

Kosten: Waardebepaling achteraf. Je bepaalt en betaalt wat je het waard vindt!

Begeleiding: Annet Hogenbirk, geestelijk begeleider/coach bij Zin in mijn Leven
Marian Reijnen, vrijwilliger van de Andreaskerk, is onze hartelijke gastvrouw die ons achteraf van koffie/thee voorziet.
Aanmelden: tot een dag ervoor.

Stilte­dag in klooster­dorp Steyl
zaterdag 2 juli 9.45 uur - ca. 16.00 uur
Plaats: verzamelen St. Michaëlstraat 7, 5935 BL Steyl
Kosten: € 37,50 inclusief begeleiding, warme maaltijd en koffie/thee.
Begeleiding: Annet Hogenbirk en Winfried Timmers (St. Kloosterdorp Steyl)
Aanmelden: vóór 22 juni

Meer informatie:
www.zininmijnleven.nl

WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880
Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.
De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en eindigen op maandag om 08.00 uur.

HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET ANDREASBLAD WEURT

Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als onderwerp 'Andreasblad'. De tekst graag in word getypt, als bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven tekst afgeven bij de pastorie.

Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor misintenties.

MISINTENTIES kunt u opgeven in de pastorie (zie bereikbaarheid parochie) of bij **Bernadette Faber, Scharsestraat 19**. De bijdrage is € 10,00 per misintentie, ongeacht het aantal personen.
Voor plaatsing in de **Koerier 14 dagen** van tevoren opgeven.
Voor vermelding in het **Andreasblad** uiterlijk **dinsdagochtend** aanleveren.

Voor het **Andreasblad** van 25 juni (**inleverdatum 21 juni**) is aan de beurt: **SV**

