



HET ANDREASBLAD WEURT

e-mailadres voor kopij:
andreasblad.weurt@upcmail.nl
internet: www.johannesxxiii.nl
internet Andreaskerk: www.andreasparochie.nl

2^e jrg. nr. 9 - 25 juni 2016

HET OUDE ISRAËL ALS ACHTERGROND VAN DE VIER EVANGELIËN

Alle vier de evangelisten maken ons duidelijk dat het leven van Jezus niet begrepen kan worden zonder de geschiedenis van Israël. Met dit uitverkoren volk heeft God met Abraham een verbond gesloten, een God die steeds terugkomt naar zijn volk, zoals Hij heeft beloofd. Ook al keert dit volk zich regelmatig van zijn God af. Een God die zijn volk bevrijdt uit de slavernij en het op zijn reis naar het beloofde land begeleidt. Met de komst van Jezus wordt de geschiedenis van Israël en de profetieën over de te verwachten Messias vervuld.

Marcus maakt dit direct in de eerste regels van zijn evangelie al duidelijk:

Begin van de goede boodschap van Jezus Christus, Zoon van God. Zoals geschreven staat bij de profeet Jesaja: 'Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, om uw weg te banen'; een stem, roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht.' (Marcus, 1: 1-3).

Matteüs begint zijn evangelie met een geslachtsregister en somt 14 generaties op van Abraham tot David, 14 generaties van David tot de Babylonische ballingschap en 14 generaties van de Babylonische ballingschap tot Christus. Deze generaties monden uit in een jubeljaar, waarvan Jezus de personificatie is.

Ook *Lucas* maakt keer op keer duidelijk dat met de komst, het leven en de dood van Jezus de Schriften van het oude Israël in vervulling zijn gegaan. Het duidelijkst komt dit naar voren in het bekende verhaal over de Emmaüsgangers. Jezus' volgelingen zijn in totale verwarring na de gewelddadige dood van Jezus op het kruis: '*En wij hadden zo gehoopt dat Hij het was die Israël zou verlossen*'. Het antwoord van Lucas is veelzeggend:

Toen zei Hij tot hen: 'Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof in alles wat de profeten hebben gezegd! *Moest de Messias niet zo lijden en dan zijn heerlijkheid binnen gaan?*' En Hij legde hun uit wat in heel de Schrift op Hemzelf betrekking had, te beginnen bij Mozes en alle profeten'. (Lucas, 24: 25-27)

Johannes legt in de inleiding op zijn evangelie een verband tussen de boeken Genesis ('*In het begin*'...en '*In zijn eigen huis is Hij gekomen, en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen*' (1: 11) en Exodus ('*Ja, het Woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent*

komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien'; 1:14).

Als Jezus Filippus en Natanaël roept om Hem te volgen zegt de eerste tegen de laatste:
'*Degene over wie Mozes in de Wet en ook de Profeten hebben geschreven, die hebben we gevonden: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret*' (1: 45).

Het verhaal van Jezus leven en werk wordt door Marcus, Matteüs., Lucas en Johannes zó verteld dat het steunt op de geschiedenis van Israël. Het Nieuwe Testament kan niet begrepen worden zonder het Oude Testament.

SV

VIERINGEN

ZONDAG 26 JUNI

10.00 uur: Speciale viering in Ewijk
Feestdag van H. Johannes de Doper
Viering in Weurt komt te vervallen

Wij bidden tijdens deze viering (in Ewijk) voor:

Jan Engelen (jr.ged.)
Fien van Zuijlen - van Kempen
Cor Gerritse

WOENSDAG 29 JUNI

9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:

Cor Gerritse

ZATERDAG 2 JULI

14.30 uur: Huwelijksviering van Dirk Verduijn en Maria Jansen
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZATERDAG 2 JULI

19.00 uur: Buitenviering m.m.v. Our Choice

ZONDAG 3 JULI

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Kees en Evelien

Wij bidden tijdens dit weekend voor:

Toon Nillesen en dochter Henriëtte
Doortje Selten - van Hezewijk
Familie de Waal - Peters en van Haaren
Grad en Mina de Waal - Peters
Fien van Zuijlen - van Kempen
Ter ere van H. Gerardus Majella uit dankbaarheid
Cor Gerritse

ZONDAG 3 JULI

11.00 uur: Doopviering Yannick Liesker
Celebrant: pastor Jan de Waal

WOENSDAG 6 JULI

9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:

Cor Gerritse

ZONDAG 10 JULI

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal
Acolieten: Gerrit en Cor

Wij bidden tijdens deze viering voor:

Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt (verj.)
Marietje Cleijne (jr.ged.)
Cor Gerritse

WOENSDAG 13 JULI

9.15 uur: Rozenkransgebed aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

Wij bidden tijdens deze viering voor:

Cor Gerritse

ZONDAG 17 JULI

9.30 uur: Eucharistieviering met Samenzang
Celebrant: pastor Jan de Waal

DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (13^{de} zondag door het jaar)

De lezingen op Roepingenzondag hebben als thema: geroepen om te spreken. In de eerste lezing uit *1 Koningen* krijgt de profeet Elia de opdracht van de Heer Elisa als zijn opvolger te zalven. Dit houdt in dat Elisa geroepen wordt om zijn huis en haard te verlaten om als toekomstige profeet het woord van God te gaan verkondigen. In eerste instantie zegt Elisa: "Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder; dan zal ik u volgen". Maar Elia antwoordt dat Elisa niet gedwongen is om mee te komen. Elisa die op dat moment aan het ploegen is, voelt deze terechtwijzing, neemt afscheid van zijn ossen en gaat met Elia mee om hem te helpen.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Galatië zegt de apostel dat God wil dat wij leven als vrije mensen, maar dat we deze vrijheid niet moeten gebruiken voor 'zelfzucht' maar: dient elkaar in liefde. 'Want de hele wet is vervat in dit éne gebod: 'Bemin uw naaste als uzelf.'

In de evangelielezing volgens *Lucas* wordt Jezus aangesproken door verschillende mensen die Hem willen volgen. Maar Jezus zegt 'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen'. Dit houdt in dat wie

Jezus wil volgen alles achter zich moet laten. Dit blijkt ook als iemand anders zegt 'Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten'. Waarop Jezus zegt: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God'.

OVERLEDEN

Op woensdag 15 juni is op 77-jarige leeftijd te Weurt overleden Dhr. Cor Gerritse. De plechtige uitvaartdienst voor hem is gehouden op dinsdag 21 juni in de H. Andreaskerk te Weurt, waarna de begrafenis plaatsgevonden heeft op ons parochiekerkhof.

WOORD VAN DANK DOOR PASTOR JAN DE WAAL

Beste mensen,

Het laatste half jaar overwegend, kan er alleen maar bij mij, vreugde naar voren komen. Maar we moeten natuurlijk niet alleen naar mij kijken, maar naar het geheel van onze Geloofsgemeenschap.

Wij hebben de afgelopen zes maanden keihard gewerkt om de Geloofsgemeenschap draaiende te houden. Daarnaast zijn er de nodige scharnier momenten geweest, mensen die kindjes te doop hadden, mensen die zich voorbereiden op een huwelijk, maar ook mensen die onze dierbare overledene een uitgeleiden gedaan hebben. Daarnaast de nodige weekend vieringen, de doordeweekse vieringen en alle andere activiteiten die er rondom de toren zijn geweest.

Daarvoor allemaal heel hartelijk dank dat jullie het samen willen dragen. Ook wil ik een beetje stilstaan bij mijzelf omdat ik mijn 25 jarig Priesterfeest mocht vieren dank zij jullie. Jullie als Geloofsgemeenschappen die mij dragen in mijn zijn als Pastor, als Priester. Het was een overweldigend feest en jullie hebben echt wel gezorgd dat ik geen enkele reis Lourdes kreeg maar ook een retourtje. Ook mijn reis naar Rome kan ik wel degelijk gaan maken.

Ik wil daarom dan iedereen die op welke wijze dan ook aan deze dag heeft meegeholpen heel heel hartelijk bedanken. Maar ook dank je wel voor alle aandacht, alle goede gaven die ik heb mogen ontvangen. Ik durf ook rustig te zeggen dat het een bron is om te zeggen: We gaan er weer voor!

Zolang als het mij gegeven is wil ik Herder zijn en zolang als het jullie gegeven is kunnen jullie de Gemeenschap draaiende houden. Het is de Gemeenschap die zichzelf wat dat betreft iedere keer opnieuw pastoraal levendig houdt.

Ik wens ons alle een goede vakantie periode toe, doe rustig aan, rust goed uit en kom gezond weer thuis.

Jan de Waal
Jullie Herder

MUZIEKVERENIGINGEN NAG, K EN V EN ULTO GAAN OP WERELDTOURNEE

Eind 2015 is een commissie gevormd, bestaande uit leden van de muziekverenigingen NAG Weurt, K en V Beuningen en Koninklijke Fanfare ULTO Winssen-Ewijk, met als doel het organiseren van een jaarlijks terugkerend, gezamenlijk concert. De eerste editie van dit evenement staat gepland op zaterdag 2 juli 2016 en zal plaatsvinden in Ontmoetingscentrum de Paulus, Molenstraat 2 te Winssen.

Het concert heeft als thema "Fanfares, in harmonie de wereld rond". Door circa 90 muzikanten wordt een muzikale reis gemaakt naar onder andere de Caribbean, het Wilde Westen, Spanje, China en Oostenrijk. De avond wordt om 20.00 uur geopend door een

speciaal jeugdorkest, bestaande uit de blaasorkesten die dit jaar gestart zijn en jeugdleden van de drie muziekverenigingen . Zij hebben 's middags enkele muziekstukken ingestudeerd die deze avond ten gehore worden gebracht. Voor bijna alle kinderen zal dit het eerste grote optreden zijn. Kaarten kunnen worden gekocht bij Bakkerij Knoop te Weurt en Primera te Beuningen.

Ook kunnen kaarten gereserveerd worden door een mailbericht te sturen naar fanfaresinharmonie@ulto.nl. Na betaling zal er dan voor worden gezorgd dat de bestelde kaarten op zaterdag 2 juli 2016 klaarliggen.

“DE BRUGGENBOUWER”

BUITENVIERING MET OUR CHOICE

Op zaterdag 2 juli om 19.00 uur zitten we met mooi weer in de mooie tuin van ons parochiehuis. Met een speciale woord en gebedsdienst, waarin de regenboog een belangrijke rol speelt, luiden we de vakantieperiode in. We hebben weer mooie teksten en sfeervolle liedjes uitgezocht en nodigen u van harte uit om samen met ons te zingen en te bidden.

Na afloop is er voor wie wilt een lekker kopje koffie of thee.

Tot ziens bij Our Choic
Virginia Bartels

LAATSTE KIJKJE IN DE OUDE SCHOOL

Op woensdag 13 juli 2016 houden de kinderen en leerkrachten van De Ruyter het jaarlijks eindfeest. Dit is niet alleen het einde van het schooljaar, maar ook het einde van de Ruyterschool in de Ruyterstraat. Dit feest wordt dan ook gevierd in de 'oude school'. Graag nodigen wij alle belangstellenden vanaf 12.15 uur uit om nog even in de school te kijken en herinneringen op te halen.

Er is dan ook gelegenheid om oude (school)materialen, meubilair en alles waar u maar interesse in heeft mee te nemen tegen een kleine bijdrage. Deze opbrengst komt ten goed aan het project 'Heel Weurt Leest'.

In de afgelopen jaren ontving de school een aandenken van de schoolverlaters van groep 8. Van deze kunstwerken komen foto's in de nieuwe school te hangen.

Kinderen/ouders die interesse hebben in hun gemaakte kunstwerk, kunnen dit ook op woensdag 13 juli op komen halen. Zegt het voort.... U bent van harte welkom!

Vooraankondiging;

Op 3 september, op zaterdagmiddag, wordt heel Weurt uitgenodigd om naar de opening van De Kloosterhof te komen. U komt toch ook?

ZOMERAVONDCONCERT NAG OP DONDERDAG 14 JULI A.S.

Fanfare NAG geeft op donderdag 14 juli a.s. een Zomeravondconcert. Het concert begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Kloostertuin aan de Kerkstraat.

De leerlingen van het Leerorkest van de Ruyterschool verzorgen eerst een optreden waarna fanfare NAG het concert zal vervolgen met swingende klanken .

Wij hopen natuurlijk op goed weer zodat het concert een echt Zomeravondconcert wordt. Na afloop van het concert is er gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje.

COMMUNICANTEN WEURT

Op zondag 5 juni hebben Tygo en Britt Meijer, Yinte Smits, Thom Peters, Dylan de Waal, Daan Sanders, Fenne Willems en Giel Jacobs de Eerste Communie gedaan.

Een mooie zonnige dag en een vrolijke viering! De communicanten hebben zelf op papier gezet wat ze van deze bijzondere dag vonden.

Communiewerkgroep Weurt

Jan de Waal, Marleen Verduijn, Krystel Smits en Femke Goorsenberg

Wij, Britt en Tygo, hebben 5 juni 2016 onze eerste heilige communie gedaan, wij vonden dit leuk om als broer en zus samen mee te maken want het was best wel spannend. We hebben met de voorbereidingen enorm gelachen en plezier gehad met pastoor Jan! Wij vonden het top en zouden het zo weer over doen!

Gr Tygo en Britt Meijer

Ik vond het heel leuk om de komunie te doen en ik hoop dat het rest van het jaar en anderen jaaren leuk word!

Groetjes Yinte

Ik vond het heel leuk. Ik kreeg voor het eerst een hostie. Heel bedankt voor alles.

Groetjes Fenne

Ik heb een erg leuke dag gehad. Het was erg druk in de kerk en dat vond ik erg fijn. Ik denk dat ik vaker in de kerk kom om te bidden en met Jezus aan tafel te gaan en om samen aan God te denken. Ik wil iedereen bedanken voor deze mooie dag!

Thom Peters, Amen

Een mooie zonnige zondagochtend en heel veel kinderen in de kerk. Een mooie dienst en prachtige versiering. Meneer pastoor, werkgroep en alle ouders bedankt voor al het werk!

Groetjes Giel

Het was een mooie dag. We waren allemaal samen in de kerk en het voorlezen vond ik erg leuk. Yinte en ik vierden samen het feestje dat was leuk en gezellig.

Groetjes van Daan

Ik vond het leuk om de communie te doen. Vooral dat mijn familie naar mij kwam kijken. Het was een leuke dag met een mooi feest!

Groetjes Dylan

WEURTSE STERRENMIDDAG

Hallo Jongens en Meisjes,

Zondag 9 oktober 2016 is het weer Weurtse sterrenmiddag. Dus alle kinderen uit Weurt mogen bij ons een wens inleveren. Hoeft geen wens voor jezelf mag ook voor een ander zijn. Je wens kun je inleveren bij Ramona de Bot, Th.van Heereveldstraat 19 of mailen kan natuurlijk ook Ramonadebot@hotmail.com. Uiterste inleverdatum is 13 september. Tot dan. Commissie middag vol Weurtse Sterren.

BEREIKBAARHEID PAROCHIE

Op dinsdag- t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur of telefonisch: 024-6771221.

Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.

Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van de parochie, laat de telefoon dan **minstens 7x over gaan** (dit i.v.m. de doorschakeling).

U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct 06-51567867 bellen.

WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880

Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.

De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en eindigen op maandag om 08.00 uur.

HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET ANDREASBLAD WEURT

Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als onderwerp 'Andreasblad'. De tekst graag in word getypt, als bijlage toevoegen.

Wanneer het afdrukken van een afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor misintenties.

MISINTENTIES kunt u opgeven in de pastorie (zie bereikbaarheid parochie) of bij **Bernadette Faber, Scharsestraat 19**. De bijdrage is € 10,00 per misintentie, ongeacht het aantal personen.

Voor plaatsing in de **Koerier 14 dagen** van tevoren opgeven.

Voor vermelding in het **Andreasblad** uiterlijk **dinsdagochtend** aanleveren.

Voor het Andreasblad van 16 juli (inleverdatum 12 juli) is aan de beurt: **WerkContactgroep**.