



HET ANDREASBLAD WEURT

e-mailadres voor kopij:
andreasblad.weurt@upcmail.nl
internet: www.johannesxxiii.nl

3^e jrg. nr. 13 - 30 september 2017

7 DE VRAAG NAAR HET BEWIJS VAN JEZUS' WOORDEN OVER ZICHZELF

De beweringen van Jezus dat hij de Christus is, de zoon van God, en dus God zelf, leiden steeds tot confrontaties met de schriftgeleerden, Farizeeën en hogepriesters. Dit gebeurt ook tijdens de genezing van een blind geboren bedelaar. De man legt uit dat Jezus hem genezen heeft, maar de Farizeeën geloven hem niet. Hierop zegt de man: 'Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden - dat is nog nooit vertoond! Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?' Toen riepen ze: 'Wil jij ons de les lezen?' En ze joegen hem weg' (Johannes 9: 8-34). Soms proberen de Farizeeën hem in de val te lokken zoals in het geval van de overspelige vrouw. 'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?' Terwijl Jezus op de grond in het zand schrijft antwoordt hij: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen" (Johannes 8: 4-8). Hierop druipen de aanklagers af en laten daarmee zien dat hun wijsheid en hun wet niets voorstelt.

Steeds opnieuw wordt Jezus uitgedaagd. 'Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: 'Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven?' (Matteüs 21: 23).

Als Jezus tot de mensen spreekt, drukt hij zich uit in de menselijke taal. Maar als hij tot de mensen spreekt over zichzelf als de Messias of de Zoon van God, dan is hij niemand minder dan het sprekende Woord van God zelf.

Jezus als mens is volgens de Farizeeën onderworpen aan de Wet en daarom niet bevoegd over zichzelf te getuigen. Hiervoor zijn minstens twee getuigen nodig. Maar van vele kanten krijgt Jezus steun voor zijn getuigenis. Uit de Schriften: 'De Schriften getuigen over mij' (Johannes 5: 39). Van Mozes: 'Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven' (3:46). En van Johannes de Doper, maar ook hem hebben ze niet geloofd. Toch komt voor Jezus het niet op deze getuigen aan: "Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb" (Johannes 5: 34).

Steeds dient Jezus zich te rechtvaardigen en dat doet hij heel duidelijk. "De Farizeeën wierpen tegen: 'Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.' Maar Jezus ging verder: "Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar, omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik naartoe ga. U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben maar samen met de Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel ik getuig over mezelf, en de Vader die mij gezonden heeft getuigt over mij." Toen vroegen ze: 'Waar is uw vader dan?' "U kent noch mij noch mijn Vader," antwoordde Jezus, "Als u mij zou kennen zou u mijn Vader ook kennen" (Johannes, 8: 13-19). Met al deze woorden rechtvaardigt Jezus zijn goddelijkheid. Als Jezus twee naturen heeft, de ene menselijk, de andere goddelijk, moet hij dan ook niet twee manieren van spreken hebben, de één eigen aan de mensen, de andere goddelijk? Zit de uiteindelijke betekenis van Jezus' uitspraken dan niet in dat hij spreekt als het Woord van God? Maar wat is dat dan? Hierover een volgende keer meer.

Bron: Michel Henry (2016), *Woorden van Christus*.
Kampen: Van Warven.

SV

INGEZONDEN DOOR JAN DE WAAL

HET IS ALTIJD ZO GEWEEST!

Een uitspraak die we maar al te vaak horen als we het hebben over kerk-zijn anno 2017.

Ik durf echter te beweren dat het heel erg onderhevig is aan stevige veranderingen.

Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat de pastoor het voor het zeggen heeft. En de pastoor de dienst uitmaakt. Wij zullen het samen moeten doen. Bisschop Gerard de Korte, onze huidige bisschop van 's Hertogenbosch, heeft in zijn stuk "Bouwen en vertrouwen" geschreven dat iedere gedoopte verantwoordelijk is voor de opbouw van de kerk als geloofsgemeenschap.

In dit stukje wil ik u ook heel duidelijk aanbieden dat wij die verantwoordelijkheid op ons dienen te nemen. Want wij als pastores zijn ook maar voorbijgangers. Wij mogen aan de rand staan van de weg van een geloofsgemeenschap. Wij hopen dat in de geloofsgemeenschap iets groeit voor de toekomst. Maar als wij ervan uit gaan "het is altijd zo geweest" dan zijn we wel verkeerd bezig.

Natuurlijk gaan wij vanuit een traditie te werk, maar wel in onze eigen tijd, in deze tijd, in de moderne tijd. Niet angstig zijn mensen, dat wij verwondingen die eerder gemaakt zijn verliezen, maar nieuwe huid ervaren.

Het nieuwe lichaam zien groeien binnen ons zelf.

Laten wij er niet vanuit gaan dat het allemaal verloren is. Misschien wordt onze geloofsgemeenschap wel wat kleiner, er zal altijd, als u dat tenminste wilt, een levendige geloofsgemeenschap kunnen blijven bestaan. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar ieder een plek in mag hebben, waar naar elkaar geluisterd kan worden.

Waarin wij op een bepaalde manier liturgie vieren, waarin wij diaconaal voor elkaar verantwoordelijk zijn. Waarin wij, en dan kijk ik heel duidelijk naar de gezinnen of welke samenlevingsvorm dan ook, onze jeugd opvoeden in gelovig mens zijn. Dat is niet iets dat bij de kerk of de school is terug te brengen. Want primair ligt de verantwoordelijkheid in de gezinnen.

Als u als jonge ouders vragen heeft over hoe en wat, mensen kom met die vragen. Er zal steeds een antwoord gegeven kunnen worden, nog wel. Maar als wij dadelijk levenloos zijn zal het moeilijk zijn om weer een nieuwe start te maken.

Ik wil niet mistroostig zijn, helemaal niet, maar wij zullen toch wel iets moeten doen aan de nieuwe doorstart voor onze geloofsgemeenschappen anno 2017. Want anders is het aan een dood paard trekken en wij weten allemaal, dat komt geen centimeter, geen millimeter vooruit. En het is erg om het dan te zien vergaan.

Jan de Waal
Uw Herder

VIERINGEN

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 1 OKTOBER

10.00 uur: Speciale viering in Ewijk
i.v.m. 100-jarig bestaan van de kerk
Eucharistieviering in Weurt komt hierdoor te vervallen

Wij bidden tijdens dit weekend voor:

Grad en Mina de Waal - Peters
familie de Waal - Peters en van Haare

WOENSDAG 4 OKTOBER

9.15 uur: Rozenkransgebed,
aansluitend Eucharistieviering
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZATERDAG 7 OKTOBER

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 8 OKTOBER

10.00 uur: Speciale viering in Beuningen:
Feestdag van H. Johannes XXIII
Eucharistieviering in Weurt komt hierdoor te vervallen

Wij bidden tijdens dit weekend voor:

Mies en Jan Daam
Toon Nillesen en dochter Henriëtte
overleden familie Nillesen - Jacobs
Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk (trouwdag/jr.ged.)

overleden ouders H. Schiks - van Haalen

WOENSDAG 11 OKTOBER

9.15 uur: Rozenkransgebed, aansluitend
 Eucharistieviering
 Celebrant: pastor Jan de Waal

ZONDAG 15 OKTOBER

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor
 Celebrant: pastor Jan de Waal

DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (26^{ste} zondag door het jaar)

De eerste lezing is genomen uit het boek *Ezechiël*. Ezechiël was priester en profeet en leefde in de tijd van de ballingschap en de verwoesting van de eerste tempel in Jeruzalem. Hij was zelf slachtoffer van de oorlog en verzette zich tegen onrecht. Hij probeerde zijn volk te waarschuwen en te bemoedigen. 'Wie kwaad doet zal daaraan sterven, maar wie tot inkeer komt en afziet van slechte daden, zal leven.'

In de tweede lezing, genomen uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Filippi, adviseert de apostel zijn broeders en zusters: 'Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Die gezindheid moet onder u heersen welke Jezus Christus bezielde.'

De evangelielezing volgens *Matteüs* gaat over het maken van keuzes. Jezus houdt de hogepriesters en de oudsten van het volk de volgende gelijkenis voor. "Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader - antwoordde deze - maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van de vader gedaan?" De hogepriesters en de oudsten van het volk antwoordden: "De laatste." Met dit verhaal maakt Jezus ons duidelijk dat het aankomt op daden en niet op mooie woorden.

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 25: 'Naar U gaat mijn verlangen, Heer'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken ze en zij volgen Mij.'

(De lezingen voor de volgende zondagen tot en met Allerheiligen staan op de website: www.andreasparchie.nl > Agenda.)

ZIEKENCOMMUNIE

Vrijdag 6 oktober wordt de H. Communie thuis gebracht.

HEILIG VORMSELVIERING IN 2018

Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw kind op te geven voor het ontvangen van het Heilig Vormsel.

Als uw kind in groep 7-8 van de basisschool zit kan het meedoen aan het project dat in Beuningen gaat starten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Ardi van Oosterhout (024-6774509) en Thea Rutten (024-6774565) van de werkgroep Vormselviering binnen de parochie Johannes XXIII.

Contractgroep H. Andreas te Weurt

BESTE BRIDGE-VRIENDEN

Als een donderslag bij heldere hemel, voor de meeste van ons, is er besloten om niet meer te bridgen in het schipperscentrum.

Een paar vrouwen uit Weurt wisten meteen dat er een uitdaging lag om door te gaan en dat gaat gebeuren.

Vanaf woensdag 27 september 2017 is nieuwe locatie; Café "het Centrum" met als gastvrouw Ans Burgers, Pastoor van de Marckstraat 7 in Weurt.

De aanvangstijd blijft hetzelfde, de onkosten ook.

De organiserende vrouwen zijn:

Leentje Severijnen; het algemene aanspreekpunt.

Anneke Kleinen; financiën.

Ans Verplak; puntentelling en computer.

Bij deze verandering hebben we de ruimhartige ondersteuning en hulp gekregen van Anne-Marie Obels en Willy Joosten.

Hopelijk, allemaal tot ziens in Weurt.

Hartelijke groet, A.V. te W.
Ans.

BEZORG(ST)ER GEZOCHT

voor het Andreasblad en het parochieblad H. Johannes XXIII:
Wij zijn nog op zoek naar een bezorger(st)er voor de

**van Heemstraweg, gedeelte van de Postkantoorstraat,
Bonenkampstraat en de Dijk.**

Route 14: Postkantoorstraat 39 t/m 56 (15 stuks)

Route 29: van Heemstraweg 6 t/m 19, Bonenkampstraat 2 t/m
36, Dijk 11 t/m 15 (17 stuks).

Wie wil ons helpen?

Het zijn ongeveer 32 adressen.

Heb je interesse of vragen stuur dan een mailtje naar:

Weurt@JohannesXXIII.nl. ook als u beide bladen digitaal wil
ontvangen.

Contactgroep H. Andreas Weurt
Telefoonnummer pastorie 024-6771221
Ellen Kersten

LOTENVERKOOP MUZIEKVERENIGING NAG WEURT

De verkoop van de jaarlijkse loterij van muziekvereniging NAG
gaat binnenkort weer van start.

Op zaterdagmiddag **14 oktober a.s.** worden bij acceptabele
weersomstandigheden, onder begeleiding van de fanfare, huis
aan huis loten te koop aangeboden. Kosten per lot € 2,50.

De opbrengst is bestemd voor aanschaf en onderhoud van
muziekinstrumenten en kleding, een van de grootste kostenpost
van een fanfare. Wij bevelen deze loterij dan ook van harte bij
u aan.

De trekking vindt plaats door notaris Lohman.

De prijzen worden bekend gemaakt tijdens het
eindejaarsconcert te houden op 30 december a.s. in
Ontmoetingscentrum De Kloosterhof te Weurt.

BEREIKBAARHEID PAROCHIE

Op dinsdag- t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar via
de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur of
telefonisch: 024-6771221.

Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.

Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van de
parochie, laat de telefoon dan **altijd doorbellen** (dit i.v.m. de
doorschakeling).

*U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct 06
-51567867 bellen.*

PAROCHIEAGENDA

Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders

aangegeven.

woensdag 11 oktober 10.15 uur: vergadering gastdames/-heren

WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880

Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.

De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en eindigen op maandag om 08.00 uur.

HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET ANDREASBLAD WEURT

Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als onderwerp 'Andreasblad'. De tekst graag in word getypt, als bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor misintenties.

MISINTENTIES kunt u opgeven in de pastorie (zie bereikbaarheid parochie) of bij **Bernadette Faber, Scharsestraat 19**. De bijdrage is € 11,00 per misintentie, ongeacht het aantal personen.

Voor plaatsing in de **Koerier 14 dagen** van tevoren opgeven. Voor vermelding in het **Andreasblad** uiterlijk **dinsdagochtend** aanleveren.

Voor het Andreasblad van 14 oktober (inleverdatum 10 oktober) is aan de beurt: **Werkgroep Bloemendames**.

**Het volgende Andreasblad
verschijnt 14 oktober**

**Het volgende Parochieblad Rondom Johannes
verschijnt 28 oktober**



