



## HET ANDREASBLAD WEURT

e-mailadres voor kopij:  
andreasblad.weurt@upcmail.nl  
internet: www.johannesxxiii.nl

3<sup>e</sup> jrg. nr. 14 - 14 oktober 2017

### BLOEMEN IN GEBED

een klein kapelletje  
waar in het donker  
warmte huisde  
van vele kaarsjes

op het altaar  
was Maria neergezet  
versierd met vaasjes  
bloemen in gebed

stilte maande  
ons tot rust met  
vleugjes wierook  
in de eeuwen oude lucht

Werkgroep Bloemendames



## **VIERINGEN**

### **ZONDAG 15 OKTOBER (ook viering Gerardus Majella)**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

#### **Wij bidden tijdens deze viering voor:**

Lies Gies - Jansen  
ter nagedachtenis van Jan van Haren  
overleden ouders Schiks - Jansen (verj. mama/oma))

### **WOENSDAG 18 OKTOBER**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

### **ZATERDAG 21 OKTOBER**

**19.00 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Our Choice  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

### **ZONDAG 22 OKTOBER**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

#### **Wij bidden tijdens dit weekend voor:**

Riek Hendriks - Loeffen  
Frans en Marie Hermsen - Thonen  
uit dankbaarheid ter ere van Maria

### **WOENSDAG 25 OKTOBER**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

### **ZONDAG 29 OKTOBER**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Schola Cantorum Andreae  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

#### **Wij bidden tijdens deze viering voor:**

Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt (verj.)

**11.00 uur:** Doopviering Levy van der Heijden  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**WOENSDAG 1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN**

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant: pastor Jan de Waal*

**DONDERDAG 2 NOVEMBER ALLERZIELEN**

19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant: pastor Jan de Waal*

**Wij bidden tijdens Allerheiligen en Allerzielen voor:**

Antoon, Jan en ouders Engelen en Henny Rikken

Jo Gerritse

Marianne Hammen

ouders Hammen - Lamers

ter nagedachtenis van Jan van Haren

ouders Hendriks - Loeffen en dochter Ria

overleden familie Hermsen - Thonen

Riet Marcus - de Klein

ouders Roelofsen - Buunk en zoon John

Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk

overleden familie Romviel - van Merwijk

Toon en Cis Romviel - Kouwenberg

In het bijzonder bidden we voor diegenen die  
het afgelopen jaar zijn overleden:

06/10/16 Mientje Hendriks - Albers 87 jaar

11/11/16 Henny Rikken 83 jaar

30/01/17 Gerda Selten - Florax 86 jaar

31/03/17 Martien van Bergen 87 jaar

04/06/17 Nelly Kuijpers - Thonen 85 jaar

Als u wilt kunt u na de viering van Allerzielen  
een kopje koffie of thee komen drinken op de  
pastorie.

**ZONDAG 5 NOVEMBER**

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v.

Andreaskoor

*Celebrant: pastor Jan de Waal*

Als u wilt kunt u na deze viering een kopje  
koffie of thee komen drinken op de pastorie.



## **DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE** (28<sup>ste</sup> zondag door het jaar)

De lezingen uit het OT en het NT gaan over een bruiloftsfeest. Het eten voor het feest is klaar, maar de genodigden willen niet komen. In de eerste lezing, genomen uit het boek *Jesaja*, zegt de profeet dat de Heer een heerlijke maaltijd heeft klaar gemaakt met de beste spijzen. Voor hen die aan de uitnodiging gehoor geven, zal de Heer de tranen van het gezicht af vegen en de dood voor hen vernietigen. Dan zal men zeggen: 'Dat is onze God op wie wij hoopten: Hij heeft ons gered! Dat is de Heer, op wie wij vertrouwden.'

In de tweede lezing laat *Paulus* blijken dat hij de christenen van Filippi dankbaar is omdat ze hem hebben gesteund. 'Ik weet hoe het is om arm te zijn, en ik weet hoe het is om rijk te zijn. Ik heb alle situaties meegemaakt. Soms had ik veel te eten, en soms had ik honger. Soms was ik rijk, en soms had ik helemaal niets. Ik kan alles verdragen, omdat de Heer mij kracht geeft. Toch was het heel goed van jullie om mij te helpen in mijn moeilijke situatie.'

In de evangeliëlezing volgens *Matteüs* maakt Jezus aan de hogepriesters en de oudsten van het volk duidelijk dat het koninkrijk van God lijkt op een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Maar de mensen die uitgenodigd waren wilden niet komen. Ze hadden allemaal een excuus. Daarop zond de koning zijn dienaren weg met de opdracht om iedereen uit te nodigen die ze tegenkwamen, goede en slechte mensen. Eén man echter had zich niet voor het feest gekleed. Hem liet de koning uit de feestzaal verwijderen.

"Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis. Daar zal geweent zijn en tandengeknars. Velen zijn geroepen maar weinigen uitverkoren".

Na de eerste lezing zingen we Antwoordsalm 23: 'De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.'

Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Moge de Vader van onze Heer Jezus Christus ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.'

(De lezingen van de volgende zondagen tot en met Christus Koning

staan op de website: [www.andreasparchie.nl](http://www.andreasparchie.nl) > Agenda)  
(BGT=Bijbel in Gewone Taal)

### **EUCCHARISTIEVIERING MET OUR CHOICE**

Zaterdag 21 oktober om 19.00 uur nodigen wij u uit voor onze viering met als thema:

**“Rechtvaardigheid!”**

Een zwaar woord maar in onze teksten en liedjes belichten we dit vanuit verschillende hoeken.

Wat voor de een rechtvaardig en een juiste benadering is, kan een ander dit totaal anders ervaren.

Nieuwsgierig naar wat wij daar mee bedoelen?

Kom dan en zing en bid met ons mee, u bent van harte welkom!

Namens Our Choice  
Virginia Bartels

### **GREGORIAANS**

Op zondag 29 oktober (09.30 u) vieren wij weer een viering met GREGORIAANS. U bent van harte welkom om met ons mee te zingen en te luisteren.

Wie gregoriaans hoort zingen wordt meteen getroffen door de opstijgende, lichte, haast zwevende melodieën.

Het is muziek die je optilt, je verheft en je losmaakt van aardse zaken. Het ademt een aanvaarding van en vreugde in het lichamelijke leven op aarde, zoals we dat in Gods licht mogen leven.

Vrede kent het gregoriaans bijna steeds: het ademt rust, evenwicht, innerlijke harmonie.

De muziek kenmerkt zich ook door een gelijkmatigheid, waarin voor agressie geen plaats is en waarin de mens zich beheerst en zich concentreert op het grote waarheen hij op weg is. Het is daarom muziek waaruit zachtmoedigheid en zelfbeheersing naar voren komt.

Het gregoriaans is in de eerste plaats een lied van verlangen. Verlangen naar zuiverheid, naar onschuld, naar vrede, naar God. Verlangen is zich bewust van het aardse, maar reikt toch naar wat het aardse ontstijgt. Nergens wordt dat mooier uitgezongen dan in de introitusantifoon van a.s. zondag: Laetétur (Vreugde voor hen die zoeken naar God)

Moge dat verlangen bezongen blijven in de zangtaal van het gregoriaans, zolang wij onderweg zijn.

Wil Marcus, dirigent

#### **BEREIKBAARHEID PAROCHIE**

Op dinsdag- t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur of telefonisch: 024-6771221.

Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.

Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van de parochie, laat de telefoon dan **altijd doorbellen** (dit i.v.m. de doorschakeling).

*U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct 06-51567867 bellen.*

#### **COLLECTE SINTERKLAASINTOCHT WEURT**

Ook al lijkt het nog ver weg, over ruim een maand komt de Sint weer naar ons land. Natuurlijk wil hij ook graag de kinderen van Weurt weer zien. Op **zondag 19 november** komt de Sint met zijn Pieten aan op de West-Kanaaldijk.

In de week van **22 t/m 28 oktober** wordt er een collecte gehouden voor deze gezellige middag.

Geeft u ook een kleine bijdrage? Dan kunnen we er voor de kinderen weer een geweldig Sinterklaasfeest van maken!

Alvast bedankt.

Sint Nicolaascomité

#### **SENIORENVERENIGING WEURT**

Zondag 22 oktober a.s. speelt het Wijchens amateur toneel een blijspel voor onze Weurtse Senioren aangeboden door de Seniorenvereniging Weurt: LIEFDE HALF OM HALF in de Kloosterhof aan de Kapittelweg in Weurt

Geschreven door : Alan Ayckbourn, geregisseerd door Sigrid van Gelder.

In "Liefde half om half" draait het allemaal om overspel. We leren drie totaal verschillende stellen kennen waarvan twee stellen hetzelfde stel gebruiken als alibi voor het vreemdgaan. Een relatiekomedie waarbij u twee dinertjes op twee verschillende avonden tegelijkertijd ziet plaats vinden.

De deuren van de Spiegelzaal gaan om 13.30 uur open.

Het toneelstuk begint om 14.00 uur.  
Voor een kopje koffie/thee wordt gezorgd.

#### **KOM ERBIJ**

Hebt u behoefte aan contact, een praatje maken, samen eten of voelt u zich alleen? Dan bent u van harte welkom bij de Kloostersoos! Vanaf 5 oktober is er iedere donderdagochtend in het Kloosterhof in Weurt van 10.00-12.30u de Kloostersoos georganiseerd.

De Kloostersoos is voor alle inwoners van Weurt en speciaal voor de senioren. Inwoners met een sociale belemmering, eenzaamheidsproblematiek en mensen waarvan de mantelzorgers overbelast zijn; mensen met lichte lichamelijke en/of psychische problemen.

Voor deze ondersteuningsinloop is geen indicatie nodig.

Op de Kloostersoos is er een vrijwilliger en een beroepskracht aanwezig. In principe komt u zelf naar de inloop. Indien gewenst kan er in overleg voor vervoer van en naar het Kloosterhof gezorgd worden.

Lijkt u het leuk om eens een kijkje te komen nemen en een kop koffie te komen drinken? Neem dan vooral contact op met Kim Peeters van Stichting Perspectief: 024-6750939 en wie weet tot snel!

#### **BESTE INWONERS VAN WEURT**

U heeft ook dit jaar weer gul gegeven: de collecte voor KWF heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1.075 opgehaald. Natuurlijk was dit nooit gelukt zonder al die gemotiveerde collectanten. Sommigen collecteerden dit jaar voor het eerst, anderen al ruim 50 jaar, de jongsten 20-, de oudsten 70+. Allemaal heel verschillend, maar met hart voor hetzelfde doel: geld inzamelen voor onderzoek naar kanker!

Marian Reijnen en Trudie Benschop  
KWF Afdeling Weurt

#### **BRIDGERS IN WEURT WELKOM IN 'T CENTRUM**

In 't Centrum aan de Pastoor van de Marckstraat is Ans Burgers gastvrouw voor een middag gezellig bridgen. De bridgers komen op de woensdagmiddagen één keer in de veertien dagen bij elkaar op de oneven weken. Iedereen is welkom vanaf 13:30 uur om mee te doen. Kosten zijn € 2,- en opgeven is niet nodig, kom gewoon binnen lopen. Voor

informatie of vragen kun je contact opnemen met Leentje Severijnen: 024-6771759

#### **WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880**

Heeft u door de week na 17.00 uur of in het weekend een huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.

De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en eindigen op maandag om 08.00 uur.

#### **HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET ANDREASBLAD WEURT**

Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als onderwerp 'Andreasblad'. De tekst graag in word getypt, als bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor misintenties.

**MISINTENTIES** kunt u opgeven in de pastorie (zie bereikbaarheid parochie) of bij **Bernadette Faber, Scharsestraat 19**. De bijdrage is € 11,00 per misintentie, ongeacht het aantal personen.

Voor plaatsing in de **Koerier 14 dagen** van tevoren opgeven.

Voor vermelding in het **Andreasblad** uiterlijk **dinsdagochtend** aanleveren.

Voor het Andreasblad van 4 november (inleverdatum 31 oktober) is aan de beurt: **De contactgroep**



**Het volgende parochieblad Rndom  
Johannes verschijnt  
28 oktober**

**Het volgende Andreasblad verschijnt  
4 november**

