



## HET ANDREASBLAD WEURT

e-mailadres voor kopij:  
andreasblad.weurt@upcmail.nl  
internet: www.johannesxxiii.nl

3<sup>e</sup> jrg. nr. 15 - 4 november 2017

### UITVAARTEN BINNEN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN

Een van de werken van barmhartigheid is voor onze geloofsgemeenschappen het uitgeleide doen aan een dierbare overledene. Nu worden we de laatste tijd nog al eens geconfronteerd met overlijden van mensen die met onze geloofsgemeenschap betrokken zijn maar die geen kerkelijk afscheid hebben. Om welke reden dan ook, daar is natuurlijk iedereen vrij in.

Echter het doet de geloofsgemeenschappen pijn dat zij vaak niet in de gelegenheid gesteld worden om afscheid te nemen. Mijn vraag aan nabestaanden zou kunnen zijn namens alle vier de geloofsgemeenschappen: "Worden we niet te vaak beïnvloed door de snelheid van onze tijd waarin wij leven, de zogenaamde effectiviteit die er moet zijn ook bij een overlijden?"

Worden we niet vaak onder emotionele druk gezet van: "U vraagt wij draaien". Wanneer een dierbare van u is overleden, kunnen wij de verzorging op ons nemen van het afleggen tot en met zeg maar de uitvaartdienst in het crematorium, in een uitvaartcentrum of wat en waar u wilt. Iedereen mag vragen, u vraagt en wij draaien.

Ik vind dat heel erg jammer, omdat juist binnen de liturgie die er is rondom het overlijden en rondom het uitgeleide doen, er troost geboden wordt vanuit de Schrift, vanuit een zeer lange en oude traditie.

Wij worden in onze huidige maatschappij steeds individueler. En toch zullen we eens de vraag stellen: Blijven we nog wel in herinnering? Want zelfs die mogelijkheid wordt aan onze geloofsgemeenschappen niet gegeven wat betreft het nalaten van een uitvaartdienst binnen een van onze geloofsgemeenschappen.

Wat let u om een avondwake te doen en daags erna de crematie? In alle stilte of besloten kring?

Wat let u om alleen een avondwake te doen en de daarop volgende begrafenis op een of ander kerkhof of begraafplaats daags erna in besloten kring te doen? Er zijn mogelijkheden te over.

Ik denk dat wij binnen onze geloofsgemeenschappen ons ook duidelijk open durven te stellen voor vragen die er waren en zijn bij mensen. Wij gaan over het algemeen binnen onze geloofsgemeenschappen erg ruimhartig om met vragen die er zijn betreffende de uitvaarten.

Ik zou willen afsluiten, juist in de dagen die komen als herinnering aan onze dierbare overledenen op 1 en 2 november, Aller Heilige, Aller Zielen. Denk er eens over na mensen. Een geloofsgemeenschap is er bij vreugde en bij verdriet, bij geboorte en bij afscheid.

Jan de Waal, uw Pastor

## **VIERINGEN**

### **ZONDAG 5 NOVEMBER**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**Wij bidden tijdens deze viering voor:**

overleden familie Gies  
overleden familie Jansen  
Jan van Hemmen en Tonia van Hemmen - van Bergen  
Hanny van Hemmen - Sanders  
overleden familie Hendriks  
Theodorus Hoes en Anthonia Hoes - Bos  
familie Hoes  
Toon Nillesen en dochter Henriëtte  
overleden familie Nillesen - Jacobs  
Toon en Gondje Peters - Faassen (jr.ged.)  
ouders Rikken - Leenders en Wim Janssen  
Richard en Henny Rikken  
Michiel Broens  
Piet Sanders en Riet Sanders - Kokke  
Doortje Selten - van Hezewijk  
Grad en Mina de Waal - Peters  
familie de Waal - Peters en van Haare  
Hendrik Winnemuller en  
Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers (trouwdag)  
Frans Wouters  
Bernardus Wouters en Christina Wouters - Lamers  
familie Wouters

Als u wilt kunt u na deze viering een kopje koffie of thee komen drinken op de pastorie.

**WOENSDAG 8 NOVEMBER**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**ZONDAG 12 NOVEMBER**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**Wij bidden tijdens deze viering voor:**

Jan Engelen (verj.)  
Lies Gies - Jansen  
ter nagedachtenis van Jan van Haren  
Henny Rikken (jr.ged.)  
Martien Schamp (verj.)

**11.00 uur:** Doopviering Sepp Strik  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**WOENSDAG 15 NOVEMBER**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**ZONDAG 19 NOVEMBER**

**9.30 uur:** Speciale viering van H. Andreas Weurt  
Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor. Cecilia.  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

Als u wilt kunt u na deze viering een kopje koffie of thee komen drinken op de pastorie.

**LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE (31<sup>ste</sup> zondag door het jaar)**

In de lezingen van het OT en NT wordt benadrukt dat we maar één Vader hebben: 'onze Vader die in de hemel zijt.'  
In de eerste lezing uit het boek *Maleachi* maakt de profeet de priesters duidelijk dat er maar één koning is.

Wanneer zij zich niet bekommeren om de glorie van Zijn naam en van de goede weg afwijken, dan zullen zij in de ogen van het volk geen genade vinden. 'Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen?'

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Tessalonica herinnert de apostel zijn volgelingen er aan dat hij dag en nacht gewerkt heeft om het evangelie te verkondigen. 'Daarom danken wij God zonder ophouden, dat gij het goddelijk woord ter prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God; en het blijft werkzaam in u die gelooft.'

In de evangelielezing volgens *Matteüs* waarschuwt Jezus zijn leerlingen niet te doen als sommige schriftgeleerden en Farizeeën, namelijk niet te handelen naar hun woorden. 'Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen... Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders. En noem niemand van u op aarde "vader"; gij hebt maar één Vader, de hemelse. En laat u ook geen "leraar" noemen; gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Alwie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 131: 'Bewaar mij bij U, Heer, in vrede.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Gij hebt één Vader, de hemelse; gij hebt één leraar, de Christus.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 131: 'Bewaar mij bij U, Heer, in vrede.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Gij hebt één Vader, de hemelse, gij hebt één leraar, de Christus.'

(De lezingen van Allerheiligen, Allerzielen en de volgende zondagen tot en met Christus Koning staan op de website: [www.andreasparochie.nl](http://www.andreasparochie.nl) > Agenda.)

#### **DONDERDAG 30 NOVEMBER ST. ANDREAS FEEST**

Onze Geloofsgemeenschap in Weurt is een levende gemeenschap die door veel vrijwilligers/sters gedragen wordt. Mensen die zich belangeloos inzetten en daarbij ook nog heel enthousiast zijn. Een grote groep mensen zijn er erg druk mee, ieder op zijn eigen manier in zijn groep, om zorg te dragen dat de Weurtse geloofsgemeenschap blijft bloeien. In de kerk, waar de pastoor, geassisteerd door de kosters, acolieten en lectoren, het Andreaskoor, Our Choice met tekstgroep en de kindvriendelijke viering, de eucharistievieringen verzorgen. Daarbij de bloemendames die bij ieder viering zorgen dat er weer nieuwe verse bloemen op de altaren staan en de dame die de kerk schoon houdt.

Ook rondom de kerk wordt door de hoveniers veel werk verricht op de begraafplaats en het urnenveld. In weer en wind zijn deze mensen altijd paraat om het kerkhof er netjes uit te laten zien. In de pastorie zijn ook veel mensen actief om verschillende activiteiten te verrichten. De gastdames en heren, de drukkers en de typistes van het Andreasblad en de kinderen en volwassenen die het Andreasblad en het Rondom Johannesblad rond brengen. Dan zijn er nog verschillende werkgroepen die zich bezig houden met liturgie, de communie en kerkbalans. Allemaal mensen die het fijn vinden om bezig te zijn voor onze geloofsgemeenschap.

Op donderdag 30 november vieren wij in de kerk om 19.00 uur het St. Andreas feest.

Andreas de patroonheilige van onze kerk. Daarna zal er in de pastorie een gezellig samen komen zijn voor al die vrijwilligers die, zoals boven genoemd, zich belangeloos inzetten voor onze geloofsgemeenschap. Met koffie, een drankje en een hapje.

De contactgroep nodigt iedereen, jong en oud uit, die zorgdragen voor onze geloofsgemeenschap om gezellig met ons te proosten op de een mooie toekomst samen.

Tijdens deze avond zullen er weer twee mensen verrast worden met het opspelden van het Andreaskruisje, een extra blijk van waardering voor hun inzet van vele jaren voor onze geloofsgemeenschap.

De contactgroep H. Andreas te Weurt

### **VORMSEL 2018**

De inschrijfavond voor het Vormsel is 12 december om 19.00u op basisschool de Hoeven, Akkersleep 1-3 Beuningen. Op deze avond krijgt u uitleg hoe we ons gaan voorbereiden op het Vormsel.

Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen. De kosten bedragen 35,- euro per vormeling, gelieve dit contact te betalen op de inschrijfavond.

Vormselgroep Johannes XXIII

### **WEURT NEEMT AFSCHEID VAN JO HENDRIKS ALS COLLECTANT**

Tientallen jaren geleden werd Jo Hendriks na afloop van een dienst door een bestuurslid van het toenmalige parochiebestuur gevraagd voor de vrijwilligersfunctie van collectant. Jo stemde in met dat verzoek en vanaf toen zat hij iedere zondagochtend eerst om 10.00 uur en later om 9.30 als collectant in de eerste bank rechts vooraan.

De Weurtse parochie kon altijd op hem rekenen. Als blijk van waardering heeft hij in 2007 als een van de eerst vrijwilligers rondom de Weurtse kerk het Andreaskruis opgespeld gekregen. Deze speld wordt jaarlijks tijdens de vrijwilligersavond toegekend aan een vrijwilliger met bijzondere verdienste rondom de Weurtse kerk.

Vanwege zijn hoge leeftijd kan hij zijn vrijwilligerswerk als collectant binnen de Weurtse geloofsgemeenschap niet meer uitoefenen. Wij willen Jo bijzonder dankzeggen voor zijn inzet van tientallen jaren binnen de Weurtse geloofsgemeenschap.

Contactgroep H. Andreas Weurt

### **BEDANKT!**

In de week van 22 t/m 28 oktober heeft de collecte voor de intocht van de Sint in Weurt plaatsgevonden. We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd van harte bedanken daarvoor. Natuurlijk danken we ook de collectanten. Tot ziens op zondag 19 november op de West-Kanaaldijk! De uitnodiging hiervoor vindt u in dit Andreasblad.

Sint-Nicolaascomité

## **DE SINT KOMT NAAR WEURT!**

Hallo kinderen van Weurt,  
Zondag 19 november is het weer zover! Dan komen Sint en zijn Pieten met de pakjesboot aan in Weurt. De Sint heeft ons al laten weten dat hij zich er erg op verheugd om jullie allemaal weer te zien. Hij hoopt op mooi weer zodat er veel mensen op de kade komen kijken.

### **Aankomst**

Op **zondag 19 november** wordt de boot van Sint om **14.00 uur** verwacht op de West-Kanaaldijk.  
Zoals ieder jaar zullen we met z'n allen liedjes zingen voor de Sint op de kade en dan vol spanning wachten op de boot

.....

Als de Sint is aangekomen lopen we vanaf de West-Kanaaldijk met de Sint en zijn Pieten naar De Kloosterhof. Hij vindt het altijd erg gezellig als de kinderen, papa's, mama's, opa's en oma's met hem meelopen. Rond 14.45 uur komen we dan met zijn allen aan bij De Kloosterhof waar we nog een mooi Sinterklaasfeest gaan vieren.

### **Post**

Sint is erg blij met de vele brieven, tekeningen en andere knutselwerkjes die hij van jullie krijgt. Wij vinden het leuk om de post voor Sint te verzamelen en de zaal er mee te versieren. Dus kinderen, maak iets moois, schrijf iets leuks en doe het in de speciale brievenbus voor de Sintpost!

Vanaf zaterdag 11 november staat de brievenbus voor de Sintpost klaar op dit adres:

**Kapittelweg 3B  
(Bij oma Drina Bos tegenover basisschool De Ruyter)**



We hopen dat we Sinterklaas kunnen verrassen met een grote berg post!!

Tot zondag 19 november allemaal!

Groetjes van het Sint-Nicolaascomité

#### **BEREIKBAARHEID PAROCHIE**

Op dinsdag- t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur of telefonisch: 024-6771221.

Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.

Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van de parochie, laat de telefoon dan **altijd doorbellen** (dit i.v.m. de doorschakeling).

*U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct 06-51567867 bellen.*

#### **PAROCHIEAGENDA**

*Alle bijeenkomsten zijn in de pastorie, tenzij anders aangegeven.*

*woensdag 15 november 20.00 uur: Ouderavond Communie*

#### **WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880**

Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.

De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en eindigen op maandag om 08.00 uur.

### **HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET ANDREASBLAD WEURT**

Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als onderwerp 'Andreasblad'. De tekst graag in word getypt, als bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor misintenties.

**MISINTENTIES** kunt u opgeven in de pastorie (zie bereikbaarheid parochie) of bij **Bernadette Faber, Scharsestraat 19**. De bijdrage is € 11,00 per misintentie, ongeacht het aantal personen. Voor plaatsing in de **Koerier 14 dagen** van tevoren opgeven. Voor vermelding in het **Andreasblad** uiterlijk **dinsdagochtend** aanleveren.

Voor het Andreasblad van 18 november (**inleverdatum 14 november**) is aan de beurt: **SV**

