



## HET ANDREASBLAD WEURT

e-mailadres voor kopij:  
andreasblad.weurt@upcmail.nl  
internet: www.johannesxxiii.nl

2<sup>e</sup> jrg. nr. 17 - 10 december 2016

### **KERSTMIS 2016**

Beste medemensen, vol in verwachting op het Kerstfeest. Bij het sluiten van de Heilige deur kregen we een opdracht mee. De barmhartigheid die wij een jaar lang hebben overwogen nu gestalte gaan geven. Is dat wel nodig in onze tijd? Een vraag die je kunt stellen omdat alles toch zogenaamd verzekerd is? Maar zijn we in onze hectiek, in onze participatie maatschappij, in op ons op zichzelf geworpen mens zijn, nog wel zo zeker van alles? Is er veel veranderd in tweeduizend en zestien jaar Christendom? Of moeten we zeggen, we verwachten God met ons in een kwetsbaar kind, weer? Want toen Christus kwam als zoon van God, in het kind in de kribbe, was er ook geen plaats voor Hem. Was de wereld ook in hectiek. In een grote ziekte eigenlijk. En wie kwamen er? De slachtoffers van die maatschappij. De herders. Uitschot zouden wij tegenwoordig zeggen. Of mensen aan lager wal geraakt. Maar wie durft nu vandaag de dag nog te zeggen dat we zelf over enkele tijd ook niet tot die mensen behoren? Juist daarvoor komt de God met ons, in het Mensenkind ter wereld. Zichtbaar, met een boodschap voor alle mensen van goede wil. Je kunt natuurlijk zeggen, er kwamen ook drie Koningen, drie Wijzen die de rijkdom aan hun lijf hadden en met rijke geschenken. Waren dat niet de migranten? Medemensen van de wereld met een toevallig iets andere huidskleur? Een andere instelling? Ons Kerstfeest is soms geworden tot een oergezellig, kneuterig Nederlands feestje. Eerste Kerstdag volle tafels, dikke buiken, Tweede Kerstdag uitbuiken op de meubelboulevard, of een wandeling verplicht maken rondom het dorp.

Misschien moeten wij Eerste en Tweede Kerstdag eens gewoon wat rustig bezinnen bij muziek, bij het zien van een Kind in een kribbe? Bij het zien van het Kind in onszelf.

Wat verwachten wij als kind in 2017? Wat verwachten wij van onszelf als kinderen in deze wereld, in deze schepping, voor de toekomst? Is dat misschien het "Achtste Werk van Barmhartigheid"?

Het geven om de Schepping in zijn totaliteit? Van alle mensen, zonder uitzondering? Is dat "er durven zijn" op een wijze die misschien anderen tegen staat?

Want dat Kind in die Kribbe is een boodschap komen brengen, dat tegen alle wil weer in, wel degelijk gestalte gekregen heeft. Tweeduizend jaar lang is door zijn geest, zijn boodschap, er een beweging op gang gekomen die wij Kerk noemen. Geen versteend geheel, maar heel duidelijk een beweging. Een kind dat niet beweegt is op sterven na dood. Maar een kind dat beweegt gaat de toekomst tegemoet.

Ook wij mogen met Kerstmis de toekomst tegemoet zien.

Misschien in kleine gebaren, misschien in het gewoon laten van een boer, om daar in uit te drukken dat het toch zo goed is in onze wereld.

Kerstmis kan ons brengen tot een dankbaarheid, voor de goedheid, voldaanheid, mededeelzaamheid, vreugde en verdriet, om het geen niet gerealiseerd is.

Maar hoop dat er weer een toekomst voor ons hebben. Een toekomst die er is voor ons allemaal.

Ik wens u allen een goede adventstijd, een zalig Kerstfeest en voor 2017 Gods zegen.

Jan de Waal, jullie Herder

## **VIERINGEN**

### **ZONDAG 11 DECEMBER**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

#### **Wij bidden tijdens deze viering voor:**

Jan van Haren

Toon Nillesen en dochter Henriëtte

Henny Rikken

fam. H. Schiks - v. Haalen

Kees Zwartjes en Door Zwartjes - van Eck

**WOENSDAG 14 DECEMBER**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**Wij bidden tijdens deze viering voor:**  
Henny Rikken

**ZONDAG 18 DECEMBER**

**9.30 uur:** Eucharistieviering  
m.m.v. Schola Catorum Andreae  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**Wij bidden tijdens deze viering voor:**  
Debby Huiskens  
ouders Rikken - Leenders en Wim Janssen  
Richard Rikken  
Henny Rikken  
uit dankbaarheid ter ere van Maria

Na de Heilige mis bent u van harte welkom om een kopje thee of koffie te komen drinken in de pastorie.

**WOENSDAG 21 DECEMBER**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**VRIJDAG 23 DECEMBER**

**14.00 uur:** Huwelijksviering van Jim van der Heijden en Nicky van der Heijden - Gademan  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**ZATERDAG 24 DECEMBER KERSTAVOND**

**18.00 uur:** Kerstviering kinderen (*in deze viering vindt géén communie-uitreiking plaats*)

**20.00 uur:** Kerstviering m.m.v. Our Choice  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**22.00 uur:** Kerstviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**ZONDAG 25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**MAANDAG 26 DECEMBER TWEEDE KERSTDAG**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. NAG

*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**Wij bidden tijdens alle kerstvieringen voor:**

Theo, Tonnie en ouders van Bergen - van de Logt  
Gradus Bos

overleden ouders Bos - Kouwenberg

Mies en Jan Daam

Antoon, Jan en ouders Engelen

Hent en Grada Faber - Swartjes

Roel Faber

Fried en Bets Gelsing - Kersten

Jo Gerritse

Jan van Haren

Charles William Harmston

ouders Hendriks - Loeffen en dochter Ria

Frans en Marie Hermsen - Thonen

Debby Huiskens

Kobus Jansen

Cees en Truus Kaag

Catharina Klaassen - Föllings

Theo van Oorschot

Willie Peters

ouders Reijnen - Schamp en Wilma Berndsen - Reijnen

Henk Reuvers

Gonnie Roelofs-Kersten

Marietje Roelofs-Kersten

Familie Roelofs

ouders Roelofsen - Buunk en zoon John

Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk

overleden familie Romviel - Roelofs

overleden familie Romviel - van Merwijk

ouders Sanders - Wannet

Hannie van Sanders

Tillie Sanders - Sutmuller

overleden ouders Schiks - Jansen

Bert de Schouwer en Maria (dochter)

Doortje Selten - van Hezewijk

familie Smits - Gerrits

ouders Smits - Kersten

familie de Waal - Peters en van Haare

Grad en Mina de Waal - Peters

overleden familie Willems - Wouters

Hendrik en Nelly Winnemuller - Toonen Dekkers

uit dankbaarheid ter ere van Maria

**WOENSDAG 28 DECEMBER**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**ZONDAG 1 JANUARI NIEUWJAARSDAG**

**9.30 uur:** Eucharistieviering is in de pastorie  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**Wij bidden tijdens deze viering voor:**

Kobus Jansen

Toon Nillesen en dochter Henriëtte

Sjaak en Mientje Romviel - van Merwijk (jr.ged.)

familie de Waal - Peters en van Haare

Grad en Mina de Waal - Peters

**WOENSDAG 4 JANUARI**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**ZONDAG 8 JANUARI DRIEKONINGEN**

**9.30 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**Wij bidden tijdens deze viering voor:**

uit dankbaarheid ter ere van Maria

**WOENSDAG 11 JANUARI**

**9.15 uur:** Rozenkransgebed, aansluitend Eucharistieviering  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**ZATERDAG 14 JANUARI**

**19.00 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Our Choice  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**ZONDAG 15 JANUARI**

**9.30 uur:** Doop van de Heer m.m.v. Andreaskoor  
*Celebrant:* pastor Jan de Waal

**DE LEZINGEN VAN DIT WEEKEINDE** (3<sup>de</sup> zondag van de Advent).

In de eerste lezing uit de profeet *Jesaja* spreekt de Heer tot de profeet: 'Woestijn en steppe zullen zich verheugen, jubelen en bloeien de dorre vlakte...Zij zullen de glorie van de Heer aanschouwen, de luister van onze God. Maak slappe handen sterk, geef kracht aan knikkende knieën.

Spreek tot allen die de moed verloren hebben: Vat moed en vrees niet: God komt om te vergelden en om u te redden'.

In de tweede lezing uit de brief van *Jacobus* adviseert de apostel ons: 'Hebt geduld tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de heerlijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten, totdat de winter- en voorjaarsregens gevallen zijn. Ook gij moet geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is nabij.'

In de evangelielezing volgens *Matteüs* hoort Johannes de Doper in de gevangenis van Christus en hij laat door zijn leerlingen aan Hem de vraag stellen of 'Hij de komende is, of hebben wij een ander te verwachten?' Jezus laat aan Johannes zeggen dat 'blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.' En over Johannes zegt Hij tot zijn leerlingen: 'Hij is het over wie geschreven staat: zie, Ik zend mijn bode voor U uit die de weg voor uw komst zal bereiden. Voorwaar, Ik zeg u: onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordsalm 146: 'Een loflied voor de Heer, heel mijn leven, een psalm tot het laatst voor mijn God.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'De geest des Heren is over Mij gekomen om aan armen de Blijde Boodschap te brengen.'

De lezingen voor de 4<sup>de</sup> zondag van de Advent en voor Kerstmis (Nachtmis en Dagmis) staan op de website [www.andreasparchie.nl](http://www.andreasparchie.nl) > Agenda

#### **KINDERKERSTVIERING**

Op zaterdag 24 december om 18.00 uur is er weer een kinderkerstviering in kerk.

Alle kinderen ouders/opvoeders en natuurlijk opa's, oma's en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Tijdens deze viering wordt er een heel mooi kerstverhaal voorgelezen en natuurlijk zullen er kerstliedjes gezongen worden.

Wil jij graag komen, dan mag je als herder of engel verkleed komen, achter in de kerk zullen er ook wat herderskleren aanwezig zijn.

Vind je het ook een beetje spannend om in het donker even naar een warme lichte plek te komen, waar sfeer is waar even stil gestaan wordt wat het is om samen met elkaar te vieren en te zingen voor een klein kind wat in die nacht geboren wordt.

Kom dan, want het wordt vast weer mooi. De werkgroep kerstviering heeft weer een heel mooi verhaal gevonden die door iemand heel speciaal wordt voorgelezen.  
*Deze viering vindt geen communie-uitreiking plaats.*

Graag tot 24 december 18.00 uur in de kerk.

#### **KERST MET OUR CHOICE**

Op zaterdag 24 december om 20.00 verzorgen het koor en de tekstgroep van Our Choice de eucharistieviering met een héél bijzondere boodschap.

##### ***"Heb uw naaste lief zoals uzelf"***

Je naaste liefhebben is algemeen geaccepteerd maar van jezelf houden is een stuk lastiger! Hoe doe je dat? Jezelf een klopje op de schouder geven, een aai over de bol? In onze eerste lezing wordt het u zeker duidelijker. Het aloude kerstverhaal en verdere teksten wisselen we natuurlijk af met prachtige sfeervolle kerstliederen. Our Choice nodigt u van harte uit om samen kerst te vieren

#### **KINDJE WIEGEN IN DE KERSTSTAL**

Op tweede kerstdag zal van 14.00 uur tot 16.00 uur de kerk weer open zijn om de kerststal te bekijken en de kerstsfeer nog eens te proeven in de kerk.

Niet zoals andere jaren aansluitend na de kerstviering van NAG. Tijdens deze middag zal de Weurtenaar Gerrit Witte enkele muzikale optredens verzorgen. Gerrit heeft zich in de afgelopen veertig jaar gespecialiseerd in het bespelen van het koebelcarillon. Dit carillon bestaat uit 28 originele muziekkoebellen, gemaakt en gegoten aan de Zwitserse Bodensee. Speciaal deze middag zal hij met dit koebelcarillon traditionele klassieke kerstliederen ten gehore brengen. Tussen deze twee optredens door kunnen kinderen onder begeleiding van Gerrit proberen enkele tonen en misschien nog wel een kort liedje op het koebelcarillon te spelen.

Als U even een wandelingetje wil maken met kinderen en familie dan kunt U nog even naar de kerk komen om te genieten van een extra kerst optreden in de warme en sfeervolle kerk.

Contactgroep Heilige Andreas te Weurt

### **DANKBETUIGING**

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van mijn man, onze vader en opa **Henny Rikken**. Uw aanwezigheid op de dag van de uitvaart en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun geweest bij het verwerken van dit verlies.

Toos Rikken-Engelen  
Kinderen en kleinkinderen

### **ANDREASFEEST**

Op woensdag 30 november hebben wij onze patroonheilige Andreas herdacht. Om 19.00 uur was er een Heilige Mis met aansluitend een gezellige avond voor alle vrijwilligers van onze Geloofsgemeenschap. De opkomst was goed. Onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij zijn een tweetal vrijwilligers in het zonnetje gezet. Riet Hendriks en Gerrit Hammen kregen van Jan de Waal het Andreaskruisje opgespeld omdat zij al vele jaren zeer actief zijn binnen onze Geloofsgemeenschap. Riet Hendriks is gastdame op de pastorie en Gerrit Hammen acoliet. Daarna werd het glas geheven op al het goede wat er binnen de geloofsgemeenschap door alle vrijwilligers wordt gedaan. Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor hun belangeloze inzet voor onze Geloofsgemeenschap Heilige Andreas. Zonder jullie kunnen wij niets beginnen.

Contactgroep Heilige Andreas te Weurt

### **REISVERSLAG ROME REIS DOOR JAN DE WAAL**

Mijn reisverslagje van de week Rome, die wij met tweeduizend andere Nederlandse pelgrims hebben mogen maken, bij de afsluiting van het Genade jaar, het Heilig jaar van Barmhartigheid.

Een reis met vele indrukken, een reis met bemoediging, troost en huilpartijtjes maar zeker ook met lachpartijen, met vermoeide voeten, met vermoeide kuiten en bovenbenen. Maar zeker ook met hele mooie gedachtes die we gedeeld hebben met elkaar, door elkaar. Aandacht voor elkaar in de kleine dingetjes, een kuil in de weg, een spoor van drie soorten kinderkopjes, een spoor van ongelijke trappen, maar ook een spoor van blijdschap, van "zie je



daar”, terwijl je niets kunt zien. En dan toch lachen en zeggen, het is goed.

Wij hebben van het oude Rome genoten. Het grootste openluchtmuseum van de wereld. Met daarin ook de geschiedenis van ons mens zijn mogen beleven. In stilte, in rumoer, in gebed, in spontaan gezang.

Als pelgrim en als jubilaris mocht ik dit jubeljaar voor mij hier ook afsluiten. In grote dankbaarheid omringd door zes engelen. Zes engelen die vragen hadden, die graag de oudheid in het moderne leven wilden zien. In een busrit, in een rit in de metro, zingend of gewoon in de taxi terug naar het hotel, even krijgsraad houden.

Ik spreek misschien in raadselen, maar die raadselen kunnen bevestigd worden door degene die mee geweest zijn.

Met grote dankbaarheid durf ik rustig te zeggen: Da ge bedankt bent da wit ge en houdoe wah.

Het was geweldig mede dankzij jullie ondersteuning, door er gewoon te zijn en door de gaven die ik gekregen heb bij mijn zilveren priesterfeest.

Dank je wel nogmaals,  
Jan de Waal  
Jullie Herder

#### **REISVERSLAG ROME 14 T/M 19 NOVEMBER 2016**

Maandag 14 november vertrokken wij vanuit Wijchen met de touringcar naar het vliegveld Düsseldorf. Daar aangekomen stond iemand van de reisorganisatie ons op te wachten om ons te voorzien van allerlei informatie voor de komende dagen. We hebben onze koffers afgegeven en toen was het tijd voor een kop koffie met iets lekkers erbij.

Tijdens de lunch kwam onze reisleader kennismaken met ons. Na nog wat rond te hebben gekeken in de winkels die er op het vliegveld waren was het tijd om ons te melden bij het vliegtuig. Het was een goede vlucht en na 2 uurtjes vliegen konden we voet zetten op Italiaanse bodem.

Daar stond een bus gereed die ons naar het hotel bracht. Het was een groot hotel met 190 kamers en een eetzaal voor ruim 500 personen. Om 19.30 uur werd er in de eetzaal een driegangen diner geserveerd. Na het diner kregen we nog informatie over de activiteiten van de volgende dag.

Dinsdag was de Nederlandse dag in Rome. De dag begon erg vroeg; om 6.30 uur hadden we ontbijt. Dit was in buffetvorm. Om 7.30 uur begon onze wandeling naar de metro. Na 500 meter lopen kwamen we aan bij het metrostation. Het was erg druk want het was midden in de ochtendspits. Na een metrorit van een klein kwartiertje konden we uitstappen in de buurt van het Vaticaan. We moesten onze weg vervolgen richting de Engelenburg. Van daaruit was er een processie naar de Sint-Pieter. Daar aangekomen werden we streng gecontroleerd op de inhoud van onze tassen. Onze pastor Jan de Waal was samen met Nederlandse bisschoppen, pastors en diakens de Sint-Pieter binnen gegaan om gezamenlijk de Eucharistieviering voor te gaan. Wij zijn via de Heilige Deur de Sint-Pieter binnen gegaan. Deze deur wordt alleen geopend in een bijzonder jaar of tijdens een jubeljaar. Officieel is hij maar eens in de 25 jaar geopend.

We hebben in de Sint-Pieter de eucharistieviering bijgewoond samen met nog ongeveer 2000 Nederlanders. De Sint-Pieter is een hele grote kerk met veel pracht en praal waar veel te zien en erg indrukwekkend is. Aan het einde van de eucharistieviering was Paus Franciscus nog aanwezig voor een toespraak. Na zijn toespraak gaf hij alle pastors, diakens, bisschoppen en kardinalen een handdruk. Onze pastor Jan de Waal kreeg ook van de Paus een handdruk en de zegening. Na de kerkdienst hadden we een gezamenlijke lunch. In de middag was er een wandeling door de stad Rome. We hebben onder andere Piazza Navona en de kerk waar de enige Nederlandse Paus ligt begraven bezocht. De weg zouden we vervolgen met de bus, maar helaas was er een busstaking. Daardoor konden we niet aanwezig zijn bij de Vespers in de Santa Maria Maggiore. We zijn maar naar het dichtstbijzijnde metrostation gegaan en ons richting hotel begeven. Daar hebben we weer een lekker en smaakvol diner gekregen. Onder de gasten in het hotel waren vele hoge geestelijken aanwezig.

Woensdag begon de dag weer erg vroeg, maar ja dan heb je ook iets aan de dag. Vandaag stond de audiëntie op het Sint-Pietersplein op het programma. We moesten om 8.30 uur op het Sint-Pietersplein aanwezig zijn. Het was daar erg druk en overvol. Wij als Nederlanders hadden voor deze ochtend gereserveerde zitplaatsen. Om 9.30 uur kwam de Paus op

het plein en begaf zich tussen de mensenmassa. Hij reed met een wagentje rond en gaf enkele mensen, voornamelijk kinderen en zieke mensen, een hand. Wij werden welkom geheten en de Paus gaf vertaald vanuit het Italiaans een warm woord van welkom. Aan het einde van de audiëntie kwam er een groot aantal bruidsparen en zij kregen de zegening van de Paus. De rest van de middag was vrij te besteden. We zijn teruggegaan naar de Sint-Pieter en hebben daar de 365 trappen beklommen en genoten van een mooi uitzicht vanaf de Sint-Pieter. Onze pastor Jan de Waal is niet mee naar boven gegaan. Hij is door de Heilige Deur gegaan en heeft daar het graf bezocht van Paus Johannes de XXIII.

Na nog wat winkeltjes te hebben bezocht en nog wat inkopen te hebben gedaan zijn we weer richting het hotel gegaan waar we weer lekker hebben gegeten.

De dag van donderdag begon iets minder vroeg. 's Morgens hebben we een kerkdienst bijgewoond in de Friezenkerk. Dit is een kerk waar altijd een Nederlandse Eucharistieviering wordt gehouden.

Na afloop van deze dienst hebben we nog een rondleiding gekregen door de kerk. We hebben deze middag nog een klein ritje met het openbaar vervoer gemaakt. Het was erg druk in de bus en we hebben in de bus wat liedjes gezongen. Na de lunch hebben we in de middag een deel van de tocht van Barmhartigheid gewandeld. Onderweg hebben we stil gestaan bij kerken en vele mooie gebouwen. In de kerk van Sint Cecilia kwamen we binnen tijdens een kleine gebedsdienst. Aangrenzend aan deze kerk was er ook een klein nonnenklooster met een klein museum met wat Fresco's. Deze mochten we ook bezoeken. De tocht van Barmhartigheid eindigde bij Santa Maria in Trastevere waar uiteraard weer een kerkdienst was. Tijdens deze dienst was er nog de gelegenheid om te biechten. Een begrip wat we wel kennen, maar in Nederland bijna niet meer voorkomt. Deze avond moesten we zelf voor ons avondeten zorgen. We zijn naar een restaurant geweest, waar we heerlijk hebben gegeten.

Vrijdag stond op het programma een bezoek brengen aan de Sint-Pieter. Deze kerk is om het graf van Petrus gebouwd en je kreeg daar een rondleiding. Aansluitend was er een

wandeling van de Sint-Pieter naar de Sint-Jan van Lateranen langs o.a. het oude Rome. In de Sint-Jan van Lateranen werd een zendingsviering gehouden.

Wij hebben deze dag niet aan het programma meegedaan, maar zijn zelf op pad geweest. We wilden ook iets zien van de oude stad Rome. We zijn naar de Spaanse Trappen en de Trevifontein geweest. Na de lunch hebben we ons cultureel uitstapje verder vervolgd met een bezoekje aan het Monument Victor Emanuel, Colosseum, Forum Romanum. Aan het einde van de dag zijn we nog even naar het Vaticaan gegaan om wat herinneringen (Mariabeeldje en kleine Kerstgroep) aan deze leuke reis te kopen. 's Avonds hebben we weer gezamenlijk in het hotel gegeten. Op zaterdag was het afscheid nemen van Rome. Tijdens onze vrije zaterdagmorgen hebben we in de buurt van het hotel nog een markt en een aantal winkeltjes bezocht. Dit was onze laatste kans om inkopen te doen. Na nog wat leuke dingen (souvenirs voor thuis) te hebben gekocht zijn we weer richting hotel gegaan waar de bus ons al stond op te wachten om ons naar de Basiliek Sint-Paulus Buiten de Muren te brengen. Deze basiliek is gebouwd om het graf van Paulus. Buiten de muren betekent dat de basiliek buiten de stad Rome ligt. In de basiliek was er ook een heilige deur maar deze was al gesloten. Dit gebeurde een week voor het sluiten van de deuren van de Sint-Pieter. In de basiliek zijn alle Pausen afgebeeld die er ooit zijn geweest. Het was een hele mooie en grote basiliek met veel schilderijen en mozaïek. Vooral het mozaïek buiten bij de ingang en bij het hoofdaltaar was erg indrukwekkend. Aan alles komt een einde; we zijn weer met de bus richting vliegveld gereden. Bij aankomst op het vliegveld kregen we de tickets en hadden we nog even de tijd om iets te eten. Bijna iedereen had zin in een frietje met een hamburger dus het werd de Mc Donald. Aansluitend konden we plaats nemen in het vliegtuig. Tijdens de vlucht had bijna iedereen last van de oren en was er wat turbulentie, maar na bijna 2 uur vliegen waren we weer terug in Düsseldorf. Nu nog even de koffers pakken en dan nog een laatste stukje met de bus naar Wijchen waar we weer werden opgehaald door onze eigen familie.

De volgende dag, zondag 20 november heeft Paus Franciscus het Jaar van de Barmhartigheid afgesloten door de Heilige

Deur te sluiten. Helaas waren wij hier niet meer bij aanwezig.  
Tot slot. Het was een mooie en indrukwekkende reis. We hebben veel gezien en veel gedaan. Rome is een groot openluchtmuseum. Het is de moeite waard om er een keertje naar toe te gaan. Wij hebben er erg van genoten.

Pastor Jan de Waal en zijn mede reisgenoten  
**IS ER NOG PLAATS.....?**  
Ieder jaar proberen we in de vitrinekast die bij de grote kerststal komt te staan,  
iets moois of bijzonders ten toon te stellen.  
Dit jaar: “ ***Kerststallen met een verhaal***”  
Een kerstgroep mag ik lenen van Marietje Janssen  
Bouwmeester maar er is nog plaats voor 2 andere groepen.  
Heeft u zo'n groep die om welke reden dan ook voor u belangrijk of bijzonder is en u wilt hem uitlenen voor in de vitrinekast kunt u mij bellen.  
Ik kom hem bij u halen en luister graag naar het verhaal achter de kerstgroep.  
Dit werk ik uit en als de mensen de kerstgroepen komen bewonderen kunnen ze ook het bijpassende verhaal lezen.  
Ik hoop natuurlijk op enthousiaste reacties.

Virginia Bartels  
06-44363216

#### **OUR CHOICE BIJ DICKENS**

Zondag 11 december vindt in Druten het Dickensfestival plaats en dit jaar doet Our Choice ook mee.  
Wij zijn allen volledig gekleed in Dickensstijl en hebben voor dit optreden een keuze gemaakt uit onze mooiste meerstemmige kerstliederen.  
Wij lopen ook mee in de parade, start vanaf de kapel van Boldershof om 11.00 uur.  
Eerste optreden is van 13.15 tot 13.45 uur (in de Ewaldenkerk). Tweede optreden is van 15.30 tot 16.00 uur (in de Ewaldenkerk).  
Wij zouden het erg leuk vinden om ons eigen Weurtse publiek te zien. U komt toch ook?

Our Choice

### **SENIORENVERENIGING**

Kerststukjes maken.

**Donderdag 15 december** gaan we weer kerststukjes maken voor onze zieken in ons dorp.

Hier kunnen alle leden van de seniorenvereniging aan mee doen.

U maakt eerst een kerststukje voor een zieke, materialen hiervoor zijn aanwezig.

Daarna mag u voor u zelf een of twee kerststukjes maken ook daarvoor zijn materialen aanwezig, alleen een bakje of schaalje moet u zelf meebrengen.

Voor een kopje koffie of thee wordt gezorgd.

U bent welkom van 14.30 -16.30 uur in de Kloosterhof.

### **NIEUWJAARSBORREL**

Het is nog vroeg, maar omdat het Andreasblad van 8 december

de laatste van dit jaar is, deze uitnodiging.

Op **vrijdag 6 januari 2017**, worden alle leden van de seniorenvereniging Weurt,

uitgenodigd om samen met het bestuur van de vereniging het glas te heffen

op het nieuwe jaar.

U bent van harte welkom van 19.30 - 22.00 uur

in de Kloostertuin Kerkstraat 14a in Weurt.

### **EINDEJAARSCONCERT NAG**

Op 18 december organiseert muziekvereniging NAG haar jaarlijkse eindejaarsconcert.

Het concert wordt gehouden in MFA de Kloosterhof te Weurt.

De aanvang van het concert is om 20.00 uur.

De muziekcommissie heeft samen met dirigent Herman van Teffelen weer een gevarieerd programma samengesteld.

Op deze avond zullen er twee jubilarissen gehuldigd worden en zal de trekking van de loterij plaatsvinden.

Muziekvereniging NAG wilt u graag middels dit concert bedanken voor uw steun in 2016.

### **ACTIE KERKBALANS 2017**

In de tweede helft van januari 2017 wordt weer de jaarlijkse

actie Kerkbalans gehouden met als motto: "Mijn kerk verbindt".

Om de verbondenheid binnen de geloofsgemeenschap sterk te houden is ieders steun nodig. Bij de Aktie kerkbalans vragen wij wederom uw financiële steun.

Deze is nodig om het pastorale werk mogelijk te maken en het kerkgebouw in stand te houden en te verwarmen.

Voor de Kerkbijdrage is een aparte bankrekening geopend nl.: NL14 RABO 0119 4108 77 tnv kerkbijdrage Weurt. Zo kunt u er verzekerd van zijn dat uw bijdrage volledig ten goede komt aan de eigen geloofsgemeenschap van Weurt.

De werkgroep Kerkbalans is al gestart met de voorbereidingen van de actie 2017 en we hopen dan weer op u te mogen rekenen. In de afgelopen jaren is de kerkbijdrage weliswaar teruggelopen, een beeld dat overal zichtbaar is. Voor 2016 verwachten we een bedrag van ca € 17.500. Als geloofsgemeenschap mogen we daar best trots op zijn. Wij hopen dat u ook in 2017 naar vermogen wilt bijdragen aan de instandhouding van uw eigen kerk.

De Contactgroep H. Andreas  
Bernard Aalbers

#### **MACHTIGINGEN KERKBALANS 2017**

Veel parochianen hebben in het verleden een automatische doorlopende machtiging gegeven. De toegezegde bijdrage wordt dan automatisch geïncasseerd op de afgesproken tijdstippen. Dit mag maandelijks zijn, per kwartaal, of in één keer. Dit verlicht het werk van de vrijwilligers aanzienlijk want zij kunnen deze adressen overslaan. Als u de doorlopende machtiging wilt wijzigen, b.v. een andere bankrekening, andere incassodata of een wijziging van het bedrag, dan kunt u dit voor 31 december 2016 doorgeven aan B. Aalbers tel 024-6773486 of via een briefje in de bus van het Parochiehuus. Als de machtiging ongewijzigd blijft in 2017 hoeft u niets te doen en wordt de toezegging op de aangegeven tijdstippen geïncasseerd.

De Contactgroep H. Andreas  
Bernard Aalbers

#### **COMPASSIE**

De Maand van de Spiritualiteit 2017 staat in het teken van *Compassie* en loopt van vrijdag 13 januari tot en met

zondag 12 februari 2017. Compassie is het vermogen om medeleven te hebben met anderen en met jezelf. Ieder mens is in staat tot oprechte bezorgdheid voor het welzijn van anderen. Maar in onze tijd van economische crisis en concurrentiedenken voeren individualisme, leedvermaak en cynisme vaak de boventoon.

Compassie begint met het accepteren van je eigen kwetsbaarheid en 'tekortkomingen'. Uitdagingen genoeg op deze weg van mededogen: van de wereld om ons heen - zorg voor vrienden en collega's - tot kwesties die verder van je af lijken te staan - vluchtelingenproblematiek en ouderenzorg. Het essay voor de Maand van de Spiritualiteit 2017 wordt geschreven door Rosita Steenbeek. Zij is een dochter uit twee domineesfamilies en schrijft over haar band met het thema: 'Vanaf mijn kindertijd heeft de Bijbelspreuk 'Heb uw naasten lief' een grote inspiratie voor me gevormd. En eigenlijk nog meer 'Heb uw vijanden lief'. Daar ligt voor mij de essentie van compassie. En welk geloof je ook aanhangt - of ook zonder een geloof aan te hangen - in een tijd als de onze is dit een aansporing die betekenisvoller is dan ooit. We scheren groepen teveel over één kam; zo kan en mag het niet in deze wereld. De vraag in hoeverre je begrip kunt opbrengen voor zelfs de grootste misdadiger, boeit me mateloos.'

( overgenomen uit : nieuwsbrief Maand van de Spiritualiteit)  
Het jaar van barmhartigheid mag dan afgesloten zijn maar het thema blijft actueel.

Ton Bun

#### **BEREIKBAARHEID PAROCHIE**

Op dinsdag- t/m vrijdagochtend is de parochie bereikbaar via de gastvrouw/heer in de pastorie van 09.00 tot 11.00 uur of telefonisch: 024-6771221.

Na deze tijd wordt de telefoon doorgeschakeld.

Wilt u er zeker van zijn dat u contact krijgt met iemand van de parochie, laat de telefoon dan **minstens 7x over gaan** (dit i.v.m. de doorschakeling).

*U kunt in geval van nood of voor dringende zaken ook direct 06-51567867 bellen.*

#### **BRUNCH "SAMEN DINGEN DOEN"**

Kent u mensen die graag samen met anderen willen eten, wandelen of een voorstelling bezoeken. Of heeft iemand



een hobby die hij graag deelt met anderen of is iemand op zoek naar een nieuwe bezigheid?  
Perspectief organiseert deze bijeenkomst ongeveer twee keer per jaar en het blijkt erg succesvol te zijn met telkens 30-40 deelnemers en veel matches!

U bent van harte welkom op donderdag 15 december 2016 van 10.00 tot 13.00 uur in het Molenhuis, Molenstraat 54 te Beuningen.

Deelname is gratis, inclusief een kop koffie/thee en een heerlijke brunch!

#### Het programma

- 10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
- 10.10 uur Opening door Ans Burgers, medewerkster van Perspectief
- 10.45 uur 'Blijf in beweging' door Nicole van Benthum, De Hofstede Beuningen.
- 11.00 uur Brunch en matches van gezamenlijke interesses en uw eigen ideeën.
- 12.30 uur Gezamenlijke terugblik van 'Samen Dingen Doen' door Ans Burgers.

#### Meedoen?

U kunt zich tot en met maandag 12 december 2016 aanmelden bij Perspectief. Telefonisch 024-6750939 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur  
Per mail [info@stg-perspectief.nl](mailto:info@stg-perspectief.nl)



Wilt u meer informatie, vraag dan naar Ans Burgers of mail naar [ansburgers@stg-perspectief.nl](mailto:ansburgers@stg-perspectief.nl)  
**BEDEVAART NAAR BEAURAING, BELGIË, 6 T/M 9 MEI 2017**  
De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 6 t/m 9 mei 2017 met begeleiding van een

priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig.  
Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over Beuraing, stille aanbidding, de bloedrelik van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariaal museum, tentoonstelling, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van **6 t/m 9 mei 2017** heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond, en Eersel. Reissom vanaf € 275,- p.p..

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 7 mei. De dagbedevaart op zondag **7 mei 2017** heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p.

Info bij mw Van Gemert, Angerensteinstraat 12, 6535 JP Nijmegen, 024-3557725, of het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: me-vrouw R. Senders, 0497-682296, website <http://nbcpromaria.weebly.com/> of <http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/>

#### **WEEKENDDIENST ARTSEN TEL. 0900-8880**

Heeft u door de weeks na 17.00 uur of in het weekend een huisarts nodig, dan kunt u te allen tijde bellen naar het bovenstaande telefoonnummer.

De weekenddiensten beginnen zaterdag om 08.00 uur en eindigen op maandag om 08.00 uur.

#### **HOE KRIJG IK EEN BERICHT GEPLAATST IN HET ANDREASBLAD WEURT**

Via email (zie hiervoor de voorkant van dit blad) met als onderwerp 'Andreasblad'. De tekst graag in word getypt, als bijlage toevoegen. Wanneer het afdrukken van een afbeelding gewenst is, wordt u in verband met een verantwoorde afdrukkwaliteit, verzocht dit in zwart-wit aan te leveren. Beschikt u niet over een computer dan kunt u de geschreven tekst afgeven bij de pastorie. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande geldt niet voor misintenties.

**MISINTENTIES** kunt u opgeven in de pastorie (zie bereikbaarheid parochie) of bij **Bernadette Faber, Scharsestraat 19**. De bijdrage is € 10,00 per misintentie, ongeacht het aantal personen.  
Voor plaatsing in de **Koerier 14 dagen** van tevoren opgeven.  
Voor vermelding in het **Andreasblad** uiterlijk **dinsdagochtend** aanleveren.

Voor het Andreasblad van 14 januari 2017 (inleverdatum 10 januari) is aan de beurt: **SV**

***De redactie wenst u  
een Zalig Kerstfeest  
en een goed en gezond 2017***









