

De lezingen van dit weekeinde (13<sup>de</sup> zondag door het jaar)

De eerste lezing is genomen uit het tweede boek *Koningen*. Daarin horen we dat de profeet Elisa op doorreis steeds gastvrij wordt ontvangen door een welgestelde vrouw. Omdat Elisa iets voor deze vrouw terug wil doen, vraagt hij raad aan zijn knecht. Deze zegt dat de vrouw helaas geen zoon heeft en dat haar man al oud is. Elisa roept de vrouw bij zich en zegt tegen haar: 'Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.'

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome zegt de apostel tot zijn broeders en zusters dat Jezus door zijn dood voorgoed heeft afgerekend met de zonde: 'het leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus.'

In de evangelielezing volgens *Matteüs* zegt Jezus tot zijn apostelen: "Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft...En wie een van deze kleine mensen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 34: 'Ervaaft het, ziet: mild is de Heer'.