

De lezingen van dit weekeinde (15<sup>de</sup> zondag door het jaar)

De lezingen uit het OT en het NT gaan over de zaaier en het zaad dat in vruchtbare en onvruchtbare bodem valt. In de eerste lezing uit *Jesaja* zegt God dat zoals de aarde het zaad vruchtbaar maakt en aan de zaaier geeft, zó zal het ook gaan met het woord dat komt uit de mond van God. 'Het keert niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer wanneer het mijn wil heeft volbracht en zijn zending heeft vervuld.'

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome zegt de apostel ons dat niets onze redding tegenhoudt. 'Ooit wordt de aarde bevrijd. Dan komt er een einde aan de macht van de dood... Dan zal God aan zijn kinderen het eeuwige leven geven. En dan zullen zij voor altijd op aarde leven. Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende. Dat geldt ook voor ons leven. God heeft ons de heilige Geest al gegeven, maar we wachten nog op een lichaam dat nooit zal sterven' (BGT).

In de evangeliëlezing volgens *Matteüs* houdt Jezus ons de volgende gelijkenis voor: "Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vruchten voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!' Zo gebeurt het ook met het Woord van God. "Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het Woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig."

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 119: 'Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.'

(BGT: Bijbel in Gewone Taal)