

De lezingen van dit weekeinde (1^{ste} zondag Veertigdagentijd)

De eerste lezing is uit het boek *Genesis*. 'In het begin boetseerde God de Heer de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.' Hierna legde de Heer een prachtige tuin aan met allerlei bomen. In het midden van tuin stond de boom van het leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Een slang verleidde de vrouw om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, ofschoon God dat had verboden. 'Zij plukte dus een vrucht en at ervan; zij gaf er ook van aan haar man, die bij haar stond, en ook hij at ervan. Nu gingen hun beiden ogen open en zij ontdekten dat zij naakt waren.'

De tweede lezing is uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome legt de apostel uit hoe de dood in het leven kwam. 'Door één mens (Adam) is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben.' Maar tegenover Adam staat een ander mens: Jezus Christus. Door die ene mens wordt ons leven niet meer bepaald door de zonde van Adam, maar door de goedheid van God. Doordat Jezus Christus de Zoon is van God, zal God ons allemaal het eeuwige leven geven.

In de evangelielezing volgens *Matteüs* horen we hoe Jezus door de duivel op de proef werd gesteld. Nadat Jezus veertig dagen en nachten had gevast, verscheen de duivel en plaatste Hem boven op de tempel en zei: 'Als Gij de Zoon van God zijt, werp U dan naar beneden' in de hoop dat Jezus door de engelen zou worden opgevangen. Maar Jezus zei: "Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen." Toen toonde de duivel vanaf een hoge berg alle koninkrijken van de wereld en zei: 'Dat alles zal ik U geven, als Gij in aanbidding voor mij neervalt.' Toen zei Jezus hem: "Weg, satan; er staat geschreven: de Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." Hierna liet de duivel Jezus met rust en er kwamen engelen om Hem te dienen.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 51: 'God, herschep mijn hart, herschep mijn hart, maak het zuiver.' Voor het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Niet van brood alleen leeft de mens, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.'