

Lezingen van dit weekeinde (21<sup>ste</sup> zondag door het jaar)

In de eerste lezing uit het boek *Jesaja* zegt de profeet namens de Heer dat Hij Shebna, de overste van de tempel, van zijn post zal verjagen en Eljakim zal aanstellen als zijn opvolger. 'Hij zal een vader zijn voor de bewoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. De sleutel van Davids huis zal Ik op zijn schouder leggen.' (Om te weten waarom de Heer ontevreden is over Shebna is het nodig het begin van het verhaal te kennen. Shebna heeft zich namelijk corrupt gedragen door in zijn positie een graf voor zich zelf te laten uithakken hoog in de rotsen. De Heer vindt dit een schande en ontnemt hem zijn ambt en berooft hem van zijn post.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* schrijft hij aan de christenen van Rome: 'O onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis! Hoe ondoorgroendelijk zijn zijn beslissingen, hoe onnaspeurlijk Zijn wegen! Wie kent de gedachten van de Heer? ...Want uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen. Hem zij de glorie in eeuwigheid! Amen.'

In de evangeliëlezing volgens *Matteüs* stelt Jezus aan zijn leerlingen de vraag: "Wie is, volgens de opvatting van de mensen, de Mensenzoon?" Er volgen antwoorden als: Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een van de profeten. Alleen Simon Petrus antwoordt: 'Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.' Jezus zegt hierop dat Petrus dit weet omdat Zijn Vader in de hemel hem dit gezegd heeft. Waarop Jezus vervolgt met: "Op mijn beurt zeg Ik u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het Rijk der hemelen en wat gij zult binden op aarde zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn."

Na de eerste lezing zingen we Antwoordspsalm 138: 'Loven wil ik U met heel mijn hart, prijzen uw naam om uw goedheid en om uw trouw.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen.'

Shebna's grafinscriptie (Britisch Museum)

