

Lezingen van dit weekeinde (23^{ste} zondag door het jaar)

In de eerste lezing uit het boek *Ezechiël* zegt de profeet dat de Heer hem aangesteld heeft als bewaker. Een bewaker waarschuwt het volk voor het kwaad en voor gevaren. 'Stel dat ik tegen een misdadiger zegt dat hij zal sterven. Dan wil ik toch dat jij hem waarschuwt. Zeg tegen hem dat hij moet ophouden met zijn slechte gedrag. Als je hem niet waarschuwt, ben jij verantwoordelijk voor zijn dood en zul jij ook sterven. Ook al sterft die misdadiger omdat hij zelf verkeerde dingen heeft gedaan. Stel dat je die misdadiger wel waarschuwt, maar hij luistert niet. Dan zal hij sterven, omdat hij zelf verkeerde dingen heeft gedaan. Maar jij zult in leven blijven' (BGT).

In de tweede lezing raadt de apostel *Paulus* de christenen van Rome aan om niemand iets schuldig te zijn, tenzij het gaat om de onderlinge liefde: 'Wie zijn naast bemint, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, niet doden, niet stelen, niet begeren, en alle andere kan men samenvatten in dit ene woord: 'Bemin uw naaste als uzelf'.

In de evangelielezing volgens *Matteüs* zegt Jezus tot zijn leerlingen: "Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht...Eveneens zeg ik u: wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben ik in hun midden."

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 95: 'Heden, als gij zijn stem hoort, verhardt u dan niet.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'God was het die in Christus de wereld met zich verzoende en Hij gaf ons de boodschap van de verzoening.'

(BGT: Bijbel in Gewone Taal)