

Lezingen van dit weekeinde (24^{ste} zondag door het jaar; Gregoriaans: Da pacem)

In de eerste lezing uit het boek *Wijsheden van Jezus Sirach* (vroeger geheten Ecclesiasticus) wordt ons voorgehouden: 'Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden'.

In de tweede lezing zegt de apostel *Paulus* tot de christenen van Rome: 'Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe.'

In de evangelielezing volgens *Matteüs* vraagt Petrus aan Jezus: 'Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?'. Maar Jezus antwoordt hem: "Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal". Hierna vertelt Jezus het verhaal van de onrechtvaardige dienaar. Een dienaar is zijn meester tienduizend talenten (ongeveer 6000 daglonen) schuldig, maar omdat hij niets heeft om te betalen, beveelt de heer hem te verkopen met vrouw en kinderen en alles wat hij bezit om zo zijn schuld af te lossen. Maar de dienaar smeekt de heer geduld met hem te hebben en dat hij alles zal betalen. De heer krijgt medelijden met hem zodat hij niets hoeft te betalen. Maar toen deze dienaar naar huis gaat, komt hij een andere dienaar tegen die hem honderd geldstukken schuldig is. Hij grijpt zijn collega bij de keel en eist dat hij alles moet terugbetalen. Ondanks zijn smeekbeden wordt deze mededienaar door de eerste dienaar in de gevangenis geworpen totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. De andere dienaren die dit zien zijn boos en vertellen alles aan de heer. De heer laat de dienaar roepen en zegt: 'Slechte knecht, heel de schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat gij mij erom gesmeek hebt. Had gij dan ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik met u medelijden heb gehad?' En de heer laat de onrechtvaardige dienaar in de gevangenis werpen tot hij al zijn schulden heeft afbetaald. "Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt". Na de eerste lezing zingen we het Gregoriaanse Graduale, in vertaling: 'Ik ben verheugd over wat mij gezegd is: naar het huis des Heren zullen wij gaan. Vrede zij binnen uw muren en overvloed binnen uw sterkten.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'De volkeren, Heer, zullen ontzag hebben voor uw Naam en alle koningen der aarde voor uw Heerlijkheid.'