

De lezingen voor dit weekeinde (29^{ste} zondag door het jaar)

De lezingen uit het OT en NT hebben als thema: geef aan ieder waar hij of zij recht op heeft.

In de eerste lezing uit *Jesaja*, laat de profeet de Heer tot Cyrus spreken. Cyrus was de stichter van het Perzische Rijk. Hij maakte een einde aan de Babylonische gevangenschap en liet de joden teruggaan naar hun land. De Heer zegt tegen Cyrus dat hij zijn macht heeft gekregen van God: 'Ik ben de Heer, en niemand anders! Buiten Mij is er geen God.'

In de tweede lezing uit eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Tessalonica zegt de apostel tot zijn volgelingen: 'Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren, want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.'

De evangelielezing volgens *Matteüs* gaat over de vraag waar de keizer recht op heeft en waar God recht op heeft. De wetsgeleerden proberen Jezus monddood te maken door Hem de vraag te stellen: is het toegestaan om belasting te betalen aan de keizer of niet? Op dat moment was het land bezet door de Romeinen en het probleem was of je deze bezetters en de Romeinse keizer mocht ondersteunen. Jezus pakt een geldstuk en vraagt: van wie is deze munt en de afbeelding? Hierop antwoordt men: van de keizer. Waarop Jezus zegt: "Geef dan aan de keizer wat aan de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt."

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 96: 'Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte. Zegt voor alles dank aan God.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Gij schittert als sterren in het heelal, houdt het woord des levens vast.'