

Lezingen van dit weekeinde (2<sup>de</sup> zondag van de Advent)

In de eerste lezing uit het boek *Jesaja* wordt de komst van de Messias aangekondigd. 'Baan voor JHWH (de Heer) een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God... Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.'

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Petrus* merkt de apostel op dat de Heer wil dat 'allen tot inkeer komen en dat niemand verloren gaat.' Een nieuw aarde is op komst 'waar gerechtigheid zal wonen.'

*Marcus* maakt in het begin van zijn evangelie direct duidelijk waar het bij hem om gaat. De eerste regels uit zijn evangelie luiden: 'Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: 'Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Luid klinkt een stem in de woestijn: "Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!"' Daarna vertelt Marcus direct over Johannes de Doper, die de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen. 'Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de heilige Geest.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 85: 'Doe ons Heer, uw genade aanschouwen, laat komen uw heil over ons.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht, en heel de mensheid zal Gods redding zien.'