

Lezingen van dit weekeinde (2<sup>de</sup> zondag door het jaar)

In de eerste lezing uit het boek *Jesaja* zegt de profeet dat de Heer hem uitgekozen heeft als zijn dienaar. Bij de Heer staat hij in ere en God is zijn sterkte. Nu heeft de Heer hem ook gemaakt tot 'een licht voor de heidenen, zodat Mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.'

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte groet de apostel zijn medechristenen. Hij stelt zichzelf voor als een apostel van Jezus Christus. God zelf heeft hem daartoe uitgekozen. Maar ook de christenen in Korinte zijn door God uitgekozen om bij de Heer Jezus Christus te horen.

In de evangelielezing volgens *Johannes* ziet Jezus Johannes de Doper naar zich toekomen en zegt: 'Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik.' Verder zegt Johannes over Jezus: 'Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten...Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 19: 'Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.'

(De lezingen van de volgende zondagen tot en met Aswoensdag staan op de website: [www.andreasparchie.nl](http://www.andreasparchie.nl)  
> Agenda.)