

Lezingen van dit weekeinde (2^{de} zondag van Pasen, Gregoriaans: Quasi modo)

De eerste lezing is genomen uit de *Handelingen van de Apostelen*. Hierin wordt weergegeven hoe de eerste christenen de leer van de apostelen in praktijk brachten. Zij bleven 'trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed...Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst.' In de eerste brief van *Petrus* maak de apostel ons duidelijk dat wie geloofd, gered zal worden. 'Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Want Gods liefde is zo groot, dat hij Jezus Christus liet opstaan uit de dood. Daardoor is ons leven veranderd en zijn wij nieuwe mensen geworden. Nu kunnen we altijd op hem vertrouwen. En we geloven dat we eeuwig bij hem zullen zijn. Dat is de beloning die in de hemel voor ons klaarligt. Het is een beloning die nooit verdwijnt, en nooit zijn waarde verliest' (BGT).

De evangelielezing volgens *Johannes* handelt over de ongelovige Thomas. Eens toen Jezus na zijn dood aan de apostelen verscheen, was Thomas niet aanwezig. Hij had Jezus zelf niet gezien en kon niet geloven dat Hij verreezen was. Acht dagen later verscheen Jezus opnieuw. Thomas was er nu wel bij. Jezus zei tegen hem: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' Thomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God'. Toen zei Jezus tot hem: 'Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.'

Na de eerste lezing klinkt het Gregoriaanse Alleluia met als vers: 'Op de dag van mijn verrijzenis, zegt de Heer, zal Ik u voorgaan naar Galilea'.

Na de tweede lezing volgt het Alleluia met als vers: 'Acht dagen later stond Jezus, terwijl de deuren gesloten waren, midden tussen zijn leerlingen en zei: 'Vrede zij u'.

(Bijbel in Gewone Taal)