

Lezingen van dit weekeinde (31<sup>ste</sup> zondag door het jaar)

In de lezingen van het OT en NT wordt benadrukt dat we maar één Vader hebben: ‘onze Vader die in de hemel zijt.’ In de eerste lezing uit het boek *Maleachi* maakt de profeet de priesters duidelijk dat er maar één koning is. Wanneer zij zich niet bekommeren om de glorie van Zijn naam en van de goede weg afwijken, dan zullen zij in de ogen van het volk geen genade vinden. ‘Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen?’

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Tesselonica herinnert de apostel zijn volgelingen er aan dat hij dag en nacht gewerkt heeft om het evangelie te verkondigen. ‘Daarom danken wij God zonder ophouden, dat gij het goddelijk woord ter prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is: het woord van God; en het blijft werkzaam in u die gelooft.’

In de evangelielezing volgens *Matteüs* waarschuwt Jezus zijn leerlingen niet te doen als sommige schriftgeleerden en Farizeeën, namelijk niet te handelen naar hun woorden. ‘Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen...Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders. En noem niemand van u op aarde “vader”; gij hebt maar één Vader, de hemelse. En laat u ook geen “leraar” noemen; gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Alwie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 131: ‘Bewaar mij bij U, Heer, in vrede.’ Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: ‘Gij hebt één Vader, de hemelse; gij hebt één leraar, de Christus.’