

De lezingen van dit weekeinde (32^{ste} zondag door het jaar)

De lezingen uit het OT en NT gaan over wijsheid. In de eerste lezing uit het boek *Wijsheid* wordt ons voorgehouden dat wie oprecht op zoek is naar waarheid deze ook zal vinden.

‘Want zelf gaat zij rond en zoekt die haar waardig zijn, genadig vertoont zij zich aan hen op hun wegen en bij elk overleg treedt zij hen tegemoet.’

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Tessalonica spreekt de apostel een woord van troost: ‘Broeders en zusters. Wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen, levend met Hem meevoeren.’

In de evangelielezing volgens *Matteüs* vertelt Jezus ons een verhaal over ‘waakzaamheid.’

Tien meisjes gaan met hun lampen de bruidegom tegemoet. Vijf van hen nemen wel lampen mee maar geen olie. De andere vijf nemen met hun lampen ook kruiken met olie mee. Als de bruidegom later komt dan verwacht, zijn de lampen van de domme meisjes uitgegaan en moeten ze terug om olie te kopen. Als zij weg zijn, komt de bruidegom en nodigt de verstandige meisjes uit om met hem bruiloft te vieren, waarna de deur op slot gaat. Als de domme meisjes terugkomen, wordt er niet meer open gedaan. Zo is het ook met het Rijk der Hemelen, zegt Jezus. ‘Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur’.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 63: ‘God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar u.’ Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers:

‘Weest dus waakzaam, want Gij weet niet op welk uur de Mensezoon komt.’