

Lezingen dit weekeinde (3<sup>de</sup> zondag van de Advent)

In de eerste lezing uit *Jesaja* zegt de profeet: 'De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, ... om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Tessalonica zegt de apostel tot ons: 'Weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. Blust de Geest niet uit.'

In de evangeliëlezing volgens *Johannes* vragen de Joden aan Johannes de Doper wie hij is. Zij vragen hem of hij de profeet is. Johannes antwoordt dat hij dat niet is en kondigt de komst van Jezus aan. 'Ik doop u met water, maar onder u staat Hij die jullie niet kennen. Hij die na mij komt; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken'.

Na de eerste lezing zingen we het Danklied van Maria (GvL 155): 'Mijn vreugde zing ik uit: God is mijn Redder.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'De Geest des Heren is over Mij gekomen. Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen.'