

De lezingen van dit weekeinde (3^{de} zondag door het jaar)

In de eerste lezing uit *Jesaja* zegt de profeet dit als volgt: "Het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het."

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte vraagt de apostel aan zijn volgelingen om geen ruzie te maken: 'Vrienden, luister naar wat ik van jullie vraag. Jullie moeten samen een volmaakte eenheid vormen. Dat is wat onze Heer Jezus Christus wil. Vorm geen aparte groepen, en zeg niet allemaal iets anders over het geloof (BTG).

In evangelielezing volgens *Matteüs* horen we eerst hoe Jezus zich vestigt in Kafarnaüm aan de oever van het meer, opdat in vervulling zou gaan het woord van Jesaja: 'Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.' Hierna volgt het verhaal van de roeping van de broers Simon Petrus en Andreas: "Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken". Direct laten zij hun netten in de steek en volgen hem. Hierna roept Jezus twee andere broers, namelijk Jakobus en Johannes, ook zij laten hun netten in de steek en volgen Jezus.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 27: 'De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Jezus verkondigde de Blijde Boodschap van het koninkrijk, Hij genas alle zieken en kwalen onder het volk.'

(BGT: Bijbel in Gewone Taal)