

De lezingen van dit weekeinde (3^{de} zondag van Pasen)

De eerste lezing komt uit het boek *Handelingen der Apostelen*. Opnieuw horen we Petrus getuigen van de verrijzenis van Jezus. 'Hij is niet dood, Hij leeft! Hij heeft ons de weg ten leven doen kennen'.

De tweede lezing uit de eerste brief van *Petrus* maakt de apostel ons duidelijk dat God voor redding zorgt. God heeft Christus laten opstaan uit de dood en Hem zijn hemelse macht gegeven. 'Daarom is uw geloof in God tevens uw hoop op God.'

De evangelielezing volgens *Lucas* gaat over de Emmaüsgangers. Twee leerlingen van Jezus verlaten teleurgesteld Jeruzalem na de gewelddadige dood van Jezus aan het kruis. Terwijl ze over hun teleurstelling praten, voegt Jezus zich bij hen, maar ze herkennen Hem niet. Nadat zij aan Jezus hebben uitgelegd wat er in Jeruzalem is gebeurd, wijst Jezus hen op de woorden van de profeten en gaat de Schriften. "O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben! Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?" Als ze na de reis samen eten en Jezus het brood breekt, herkennen ze Hem, maar Hij verdwijnt uit hun gezicht.

'Brandde ons hart niet in ons, zoals Hij onderweg met ons sprak en ons de Schriften ontsloot?'

Meteen keerden ze naar Jeruzalem terug om te vertellen wat er onderweg gebeurd was.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordsalm 16: 'Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven'. Voor het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Heer Jezus, ontsluit voor ons de Schriften: doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt.'