

Lezingen van dit weekeinde (4^{de} zondag van Pasen)

In de eerste lezing uit het *Handelingen van de Apostelen* spreekt Petrus tot de mensen en roept hen op zich te bekeren en te laten dopen 'in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden.'

Met nog veel andere woorden getuigt hij van de blijde boodschap. 'Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.' Het begin van de eerste christelijke gemeenten.

De tweede lezing uit de eerste brief van *Petrus* roept de apostel ons op in de voetstappen van Jezus te treden. 'Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden...Want gij waart verdwaald als schapen, maar nu zijt ge bekeerd tot de herder en behoeder van uw zielen.'

In de evangelielezing volgens *Johannes* vertelt Jezus twee gelijkenissen over de goede herder. Wie door de goede deur de schaapskooi binnengaat, "is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buitens heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen zij niet volgen...Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen... Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered...Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed."

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 23: 'De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken.'

Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik ben de goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij'.