

De lezingen van dit weekeinde(5^{de} zondag door het jaar)

In de eerste lezing uit het boek *Jesaja* zegt de profeet namens de Heer: 'Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, en keer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de dageraad...de glorie van de Heer zal u op de voet volgen.'

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte schrijft aan de apostel aan zijn volgelingen: 'Vrienden, ik ben ooit bij jullie gekomen om te vertellen over Gods plan met de mensen. Ik gebruikte geen mooie en wijze woorden om jullie te overtuigen. Ik wilde jullie alleen maar vertellen over Jezus Christus, en over zijn dood aan het kruis!' (BGT)

In de evangelielezing volgens *Matteüs* roept Jezus ons op een licht te zijn voor onze medemensen en om onze talenten in dienst te stellen voor elkaar. "Men steekt toch ook niet een lamp aan om ze onder de korenmaat te zetten, maar men plaatst ze op de standaard, zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn. Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is."

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 112: 'De rechtvaardige is voor de vrome 'n licht in de nacht.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Uw woorden, Heer, zijn geest en leven; uw woorden zijn woorden van eeuwig leven'.'

(BGT: Bijbel in Gewone Taal)