

Lezingen van dit weekeinde (6^{de} zondag door het jaar)

In de eerste lezing uit het boek *Jezus Sirach* (vroeger geheten Ecclesiasticus) wordt ons voorgehouden dat het onderhouden van de geboden van God geen zware opgave is, want: 'Hij heeft niemand bevolen te zondigen en aan niemand verlot gegeven om kwaad te doen.'

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte meldt de apostel dat God zijn plan bekendgemaakt heeft aan de mensen die van hem houden. 'God heeft zijn plan bekendgemaakt aan mij, en aan anderen die het goede nieuws vertellen. Hij deed dat door ons zijn heilige Geest te geven. Gods Geest weet alles, zelfs wat God denkt' (BGT).

In de evangelielezing volgens *Matteüs* zegt Jezus tot zijn leerlingen dat ze moeten streven naar gerechtigheid. "Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd: gij zult niet doden. Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar ik zeg u: alwie vertoord is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht." ...Zo ook: "gij zult geen echtbreuk plegen of een valse eed afleggen". "Uw ja moet ja zijn en uw neen, neen, en wat daar nog bij komt, is uit de boze."

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 119: 'Uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer. Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten.'

(BGT: Bijbel in Gewone Taal)