

De lezingen van dit weekeinde (7^{de} zondag door het jaar)

In de eerste lezing uit het boek *Leviticus* zegt de Heer tot Mozes: 'Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. Bemint uw naaste als uzelf. Ik ben de Heer'.

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte maakt de apostel ons duidelijk dat alleen God belangrijk is. 'Menselijke wijsheid betekent niets voor God...De Heer kent de plannen van mensen die zichzelf wijs vinden. Hij weet dat die plannen zinloos zijn.'

In de evangelielezing volgens *Matteüs* neemt Jezus afstand van de opvatting: oog om oog, tand om tand. Hij zegt: "Gij hebt gehoord dat er gezegd is: gij zult uw naast beminnen en uw vijand haten. Maar Ik zeg u: bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel, die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als gij bemint die u beminnen, wat voor recht op loon hebt gij dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En als gij alleen uw broeder groet, wat voor buitengewoons doet gij dan? Doen de heidenen dat ook niet? Weest dus volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is".

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 103: 'Barmhartige Heer, genadige God.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en Ik ken ze en zij volgen Mij.'