

Lezingen van dit weekeinde (7^{de} zondag van Pasen)

De eerste lezing is genomen uit de *Handelingen van de Apostelen*. Nadat Jezus in de hemel was opgenomen, keerden de apostelen naar Jeruzalem terug. Daar trokken zij zich terug in een bovenzaal samen met enkele vrouwen, waaronder Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. 'Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed.'

In de tweede lezing uit de eerste brief van *Petrus* roept de apostel ons op te leven zoals God het wil. 'Wees blij als je lijdt, want Christus heeft ook moeten lijden. Door het lijden horen jullie bij Hem. En op de dag dat hij met hemelse macht op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap. Als je beledigd wordt omdat je een christen bent, ben je een gelukkig mens. Want het betekent dat de machtige Geest van God in je is' (BGT).

Ín de evangelielezing volgens *Johannes* bidt Jezus tot zijn Vader: "Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus...Niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren".

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 27: 'De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik zal u niet verweesd achterlaten, zegt de Heer. Ik ga, en Ik keer tot u terug, en uw hart zal zich verblijden'.

(BGT = Bijbel in Gewone Taal)