

Feest van de H. Andreas en H. Cecilia, gezamenlijke viering parochie Johannes XXIII



Als Openingszang zingen we het lied: 'Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep' (GvL 478). De eerst lezing is genomen uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome. Daarin zegt de apostel: 'Met onze mond eren we Jezus als onze Heer. En met heel ons hart geloven we dat God hem uit de dood heeft laten opstaan. Daarom zullen we gered worden. Want als we geloven met heel ons hart, ziet God ons als goede mensen. En als we Jezus eren als onze Heer, worden we gered' (BGT).

Na deze lezing zingen we Antwoordpsalm 19: 'Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven. Gods getuigenis betrouwbaar, onverstand wordt wijs'.

In de evangelielezing volgens *Matteüs* horen we hoe Andreas een volgeling werd van Jezus. 'Toen Hij (Jezus) eens langs het meer van Galilea liep, zag Hij twee broers – Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas – het net uitwerpen in het meer, want het waren vissers. Hij sprak hen aan: 'Kom achter Mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem'.

De vast gezangen met het Andreaskoor komen uit de Messe in C van Brucker: Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. Verder als Offerandezang 'Zoudt Gij mij ooit beschamen (Oosterhuis/Oomen) en als Communiezang het 'Magnificat' van Da Vittoria. Als slot, ter gelegenheid van het Ceciliafeest:

Gildebroeders

(BGT = Bijbel in Gewone Taal)