

Lezingen van dit weekeinde (Feest van de H. Drieëenheid)

De eerste lezing is genomen uit het boek *Exodus*. Op de berg Sinai verschijnt de Heer aan Mozes en zegt tegen hem: 'De Heer is een barmhartige en medelijdende God, groot in liefde en trouw.' Als Mozes dit hoort valt hij in aanbidding op zijn knieën en smeekt: 'Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.'

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte zegt de apostel tot zijn volgelingen: 'Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn.'

In de evangelielezing volgens *Johannes* zegt Jezus tot Nicodemus, een Farizeeër: 'Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.'

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 150: 'Alles wat adem heeft love de Heer'.