

Lezingen Feest H. Familie (31 dec. 2017)

De lezingen gaan over de relaties tussen ouders en kinderen. In de eerste lezing uit het boek *Wijsheid van Jezus Sirach* (Ecclesiasticus) krijgen we te horen dat de Heer een vader en een moeder heeft aangesteld over de kinderen. 'Wie zijn vader eert, zal een lang leven genieten en wie zijn vader gehoorzaamt, verkwikt het hart van zijn moeder. Wie de Heer vreest, eert zijn ouders'.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Kolosse raadt de apostel zijn medegelovigen aan: 'Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is de Heer welgevallig'.

De evangelielezing volgens *Lucas* gaat over de opdracht van Jezus in de tempel. Elk eerst geboren jongetje diende volgens de Joodse wet aan de Heer te worden toegewijd. In de tempel ontmoet de H. Familie Simeon en Hanna. De oude Simeon heeft van God een boodschap ontvangen dat hij niet zal sterven voordat hij de 'Gezalfde des Heren' heeft gezien. Simeon neemt het kind Jezus in zijn armen en verkondigt Gods lof met de woorden: 'Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan: mijn ogen hebben thans het heil aanschouwd, dat Gij voor alle volken hebt bereid; een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor het volk Israël.'...Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël' en tot Maria zegt hij: 'en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord.' Ook de hoogbejaarde profetes Hanna die God dag en nacht diende door vasten en gebed dankt God voor het kind en spreekt de zegen over hem uit.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 128: 'Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de Heer.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Het woord van Christus moge in volle rijkdom onder u wonen.'