

De lezingen op Kerstavond (24 december, Nachtmis)



In de lezingen op deze avond staat de komst van de Jezus, de Messias, centraal. In de eerste lezing uit *Jesaja* verkondigt de profeet: 'Het volk dat in het donker wandelt ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis... Want een kind is ons geboren, een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst'.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan Titus merkt de apostel op dat de 'bron van heil voor alle mensen op aarde is verschenen. Hij (Jezus Christus) heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot zijn eigen volk'.

In de evangelielezing volgens *Lucas* wordt de geboorte van Jezus beschreven. Op bevel van keizer Augustus, die een volkstelling heeft uitgevaardigd, trekken Maria en Jozef naar Betlehem om zich daar te laten inschrijven. Daar 'bracht zij (Maria) haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg'. Een engel verkondigt aan de herders in het open veld: 'Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David'.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 96: 'Heden is ons een redder geboren. Christus de Heer, in de stad van David'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik verkondig U een tijding van vreugde: heden is U een Redder geboren, Christus de Heer.'

(Foto: Koorraam uit onze Andreaskerk)