

Lezingen van dit weekeinde (Maria Tenhemelopneming)



De eerste lezing is genomen uit het boek *Openbaring*. In een visioen ziet Johannes van Patmos aan de geopende hemel een groot teken verschijnen: 'een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren'. Zij was zwanger en stond op het punt een kind ter wereld te brengen. Toen verscheen een ander teken: 'een grote, vuurrode Draak. Hij had zeven koppen en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de sterren van de hemel weg en wierp die op de aarde'. Deze draak wilde het kind verslinden als het geboren was. Toen de vrouw het kind gebaard had, 'een Zoon, die alle volken zal weiden met een ijzeren staf', werd het kind direct weggevoerd tot de troon van God en de vrouw vluchtte naar de woestijn, naar een plek die God voor haar had klaargemaakt. En Johannes hoorde een stem uit de hemel die zei: 'Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde'.

In de tweede lezing, genomen uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte, maakt de apostel ons duidelijk dat Jezus Christus als eerste uit de dood is opgestaan. 'De dood is in de wereld gekomen door een mens, door Adam. Alle mensen moeten sterven, net als Adam. Maar door een ander mens, door Jezus Christus, zullen mensen opstaan uit de dood. Alle gestorven christenen zullen weer levend worden, net als Christus. Maar ieder op zijn beurt. Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat Hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan' (BGT). In de evangelielezing volgens *Lucas* horen we hoe Maria haar nicht Elisabeth bezoekt. Als Elisabeth de groet van Maria hoort, wordt zij vervuld van de heilige Geest en roept met luide stem: 'Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot'. Hierop volgt het danklied van Maria: 'Mijn hart prijst hoog de Heer, van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder, daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn Naam'.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 45: 'Boven mensen uit draagt Gij uw schoonheid; God heeft u gezegend voor immer'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluiavers met als tekst: 'Maria is ten hemel opgenomen: het koor der engelen jubelt'.

(BGT = Bijbel in Gewone Taal; Foto: Tableau uit Andreaskerk: Maria Tenhemelopneming)