

Lezingen van dit weekeinde (Openbaring des Heren: Driekoningen)

In de lezingen op deze zondag worden geschenken en hulde gebracht aan de pasgeboren Heer. In de eerste lezing uit *Jesaja* komen volken en koningen uit verre landen naar Jeruzalem, de stad die schijnt in het licht van de Heer. Uit verre landen komen ze en 'ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer'.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Efese maakt de apostel ons duidelijk dat zowel Joden als niet-Joden tot Gods volk behoren. Zij zijn 'mede-erfgenamen, medeleden en mede-deelgenoten van de belofte door het Evangelie'.

In de evangelielezing volgens *Matteüs* horen we het verhaal van de drie Wijzen uit het Oosten. Zij komen naar koning Herodes toe met de vraag waar de pasgeboren koning der Joden is. 'Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen'. Als Herodes hoort dat dit Betlehem moet zijn, vraagt hij hen terug te komen als ze het kind gevonden hebben. Na het volgen van de ster vinden zij het kind, geven Hem hulde en bieden het geschenken aan: goud, wierook en mirre. Maar naar de koning ze niet terug omdat ze weten dat Herodes zich bedreigt voelt door de pas geboren koning der Joden en het kind niet met rust zal laten.

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 72: 'Alle heersers brengen hem hulde, alle volken zijn Hem onderhorig'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en zijn met geschenken gekomen om de Heer onze hulde te brengen'.