

De lezingen van dit weekeinde: Palmzondag

De Eucharistieviering begint met het zegening van de palmtakken, waarna een lezing volgt over de intocht van Jezus in Jeruzalem: 'Hosanna, Zoon van David, Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in den hoge.'

De eerste lezing is genomen uit het boek *Jesaja*. Het is een deel van de tekst over de lijdende dienaar van de Heer als een voorafbeelding van het lijden van Jezus. 'God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd... Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraas, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. De Heer, JHWH, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst, want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.'

De tweede lezing is uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Filippi. Hierin zegt de apostel dat Jezus mens is geworden en het bestaan 'van een slaaf op zich heeft genomen. Hij heeft zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis.

Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam verleend die boven alle namen is.'

De evangelielezing volgens *Matteüs* bevat het lijdensverhaal van Jezus: het laatste avondmaal, zijn arrestatie, het verhoor door de hogepriesters en Pilatus, de geseling en bespottung door de Romeinse soldaten, de veroordeling en Zijn dood aan het kruis.' Het verhaal wordt verteld door drie vertolkers: de verteller, Jezus en de kerkgangers als het volk. Na de eerste lezing zingen Antwoordsalm 22: 'God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten'.