

De lezingen van dit weekeinde (Pinksteren)



Op het Hoogfeest van Pinksteren gaan de lezingen over de zending van de Heilige Geest. In de eerste lezing uit het boek *Handelingen der Apostelen* verschijnen aan de apostelen 'vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven'. In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte houdt de apostel ons voor dat het menselijk lichaam met zijn vele ledematen één geheel vormt. 'En al die verschillende delen vormen samen dat ene lichaam. Net zo

vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. We zijn allemaal gedoopt. We hebben allemaal die ene heilige Gees gekregen. Dat geldt voor Joden en niet-Joden, voor slaven en voor vrije mensen. Wij vormen samen één geheel' (BTG).

In de evangeliëlezing volgens *Johannes* verschijnt Jezus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen. Jezus toont hun zijn wonden aan zijn handen en zijn zij en zegt tot hen: "Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: Ontvang de Heilige Geest".

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 104: 'Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde'.

(BTG = Bijbel in Gewone Taal; Foto: Detail Kerkraam 7 Andreaskerk Weert)