

Lezingen van dit weekeinde (Pasen)



De lezingen in het Paasweekeinde staan in het teken van de verrijzenis van Jezus en het bezoek van de vrouwen aan het lege graf.

In de Paaswake wordt aandacht geschonken aan het scheppingsverhaal en de bevrijding uit de ballingschap uit Egypte via de doortocht door de Rode Zee. Centraal staat de Paasjubelzang ('Laat juichen heel het koor van Gods gemeente'). In de evangelielezing (*Matteüs*) zien twee vrouwen die het graf bezoeken een engel die de steen voor het graf wegrolt en tegen hen zegt: "U hoeft niet bang te

zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft.' De twee vrouwen rennen hierop vol angst en vreugde naar de leerlingen van Jezus en vertellen wat ze gezien hebben. Jezus komt hen tegemoet en zegt: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen zij Mij zien.'

In de eerste lezing op Paaszondag vertelt Petrus (*Handelingen der Apostelen*) ons dat Jezus is verrezen en dat de apostelen de opdracht hebben gekregen aan iedereen uit te leggen dat Jezus door God is aangesteld 'als rechter over de levenden en de doden'.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Kolosse maakt de apostel ons duidelijk dat we het Paasfeest niet moeten vieren met het oude zuurdeeg of gist, dat invloed heeft op het hele deeg, maar met het nieuwe en zuivere brood van reinheid en waarheid.

In de evangelielezing (*Johannes*) ziet Maria Magdalena dat de steen van het graf is weggenomen. Ze loopt naar Petrus en zijn metgezel en zegt dat het graf leeg is en dat ze niet weet waar ze Jezus hebben neergelegd. Daarop gaat Petrus zelf kijken en ook hij vindt het graf leeg. 'Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen; hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat Hij namelijk uit de doden moest opstaan.'

Op Paasmaandag horen we Petrus (*Handelingen der Apostelen*) opnieuw zeggen dat God Jezus heeft doen verrijzen en dat de leerlingen van Jezus daarvan kunnen getuigen.

In de evangelielezing (*Matteüs*) horen we hoe Jezus aan de vrouwen verschijnt, die een bezoek brengen aan het lege graf. Hij zegt tegen hen: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen zij Mij zien'.

(Foto: detail koorraam 5 Andreaskerk Weurt)